

« Naar U gaat mijn verlangen, Heer,  
Heer, mijn God, ik ben zeker van U ! »

†

IN LIEFDE EN DANKBAARHEID DENKEN WE  
TERUG AAN

## ZUSTER MARIE-CHRISTINE

(ELISA PERRON)

Geboren te Stekene op 26 juni 1896.

Gepofest als Zuster van Maria te Brakel op  
20 augustus 1918.

Geroepen tot de eeuwige vreugde te Brakel  
op 25 januari 1978.

Heer,  
in Zuster Christine  
mochten wij Jou ontmoeten  
als de immer stille Aanwezige :  
bereid en toegankelijk  
voor de vreugde en het leed van elke mens.

Een rijk gemoed, frisse toewijding en dynamische  
trouw tekenden haar leven als religieuze.

De opvoeding van de jeugd, de groei en de  
verdieping van het leven in de Kongregatie, al  
wat haar familie, haar vrienden, haar oud-leer-  
lingen raakt, liet haar nimmer onbewogen.

Vanuit een sterke verbondenheid met Kerk en  
wereld kregen haar gebedsintenties een univer-  
seel karakter, gericht op de vervulling van Gods  
Rijk.

Zuster Christine,  
in alle eenvoud vertaalde jij de Blijde Boodschap  
doorheen een levensgetuigenis van hoop en van  
optimisme, van bemoediging en van deemoed,  
van vrede en van overgave.

Als plaatselijk-verantwoordelijke en later als  
vormingsverantwoordelijke bleef jij op een be-  
scheiden wijze voorgaan en begeleiden naar dit

ideaal : een toegewijd leven, als zuster van  
Maria, van en voor God en dienend beschikbaar  
voor Zijn mensen.

In deze zending was jij « instrument » van de  
Heer, met de ervaring ook van eigen beperkt-  
heden en onmacht, zoals jij het zelf soms zo  
oprecht uitsprak.

Zuster Christine,  
wij zijn dankbaar om wat jouw « zijn » in ons  
leven betekende ; om wat je was voor jouw ge-  
liefde familie, die je sterk zal missen... En toch  
geloven wij stellig dat Jij nu vanuit de volheid  
van Gods vaderliefde met ons allen verbonden  
blijft.

De Algemene Directeur E.H. A. Schatteman  
De algemene verantwoordelijke en de Zusters  
van Maria,  
De Families Perron - Naessens,  
danken voor gebed en meelevens.

---

Drukk. L. De Ruyver - Brakel