

IN LIEFDE BEWOGEN...

†

Gedenk in uwe gebeden

**Eerwaarde Broeder Eustorge  
Persoone Frans**

- geboren te Brugge, 16 januari 1892
- eeuwig geprofest als Broeder van Liefde te Gent, 12 oktober 1916
- Medebroeder van de gemeente Sint-Ferdinand van de Broeders van Liefde te Lummen
- Overleden te Lummen, St.-Ferdinand, 22 november 1971

Broeder Eustorge kwam bij de Broeders van Liefde uit exclusieve liefde voor de Heer en de medemens, vooral de gehandicapten.

Gans zijn leven heeft hij doorgebracht bij jongens die buitengesloten waren uit de maatschappij, hulpeloos waren in het leven en bij moeilijk lerende jongens.

In zijn zeer actief leven, vond hij tijd om rustig te verblijven bij de Heer in de Kapel. Daar bevruchtte hij zijn apostolaatswerk, daar vond hij de eenheid in zijn leven als Broeder van Liefde.

Ieder die hem kende, wist dat hij een natuurvriend was en een muziekliefhebber. Alles wist hij van de vogels en hij hield ervan. Hij toonde dat door ze te beschermen

met woord en daad. Ook schreef hij regelmatig artikels. Zijn volière was er om zijn vogels dicht bij hem te hebben. Jarenlang was hij betrokken bij de harmonie van het Instituut hij was ook dirigent van het schoolkoor en verrijkte de discoteek van het klooster met uitgelezen muziekwerken. Zijn kunstminnende ziel ging naar de hemel op het feest van St.-Cecilia, patrones van muziek.

De laatste jaren besteedde hij aan gebed, lezing en zorg voor zijn vogels. Hij was een echt goede medebroeder in de gemeente, die oog had voor het materieel- en vooral het geestelijk welzijn van eenieder. Zijn wijs spreken was steeds welgekomen. Hij was zacht, voorkomend, oneindig dankbaar voor de kleinste dienst.

Wij danken de Heer Broeder Eustorge te hebben mogen kennen.

Wij danken de Heer ook voor zijn ouders, die vijf zonen aan onze Congregatie hebben gegeven.

Broeder Eustorge, u was een echte Broeder van Liefde. Wij zullen het vuur verder dragen. Uw beeld blijve immer in ons bewaard.

Bij het heengaan van onze dierbare, is uwe christelijke deelneming en uw gebed een ware troost.

Aanvaard daarvoor onze welgemeende dank. De Broeders van Liefde.

De families Persoone-Van de Wiele.

Begrafenissen Steegmans - Drukk. Busschots