

« MIJN VREDE GEEF IK U... »

Tot vroom aandenken aan de ziel van

DE HEER

ACHIEL PERSOONS

weduwnaar van Mevrouw
ANSELMA PANDELAERE

geboren te St.-Goriks-Oudenhove, op 27 juli
1898 en er godvruchtig overleden, op 24 de-
cember 1980, gesterkt door de H. Sakramen-
ten der stervenden.

Lid van de bond der gepensioneerden.



**De families PERSOONS, PANDELAERE,
VAN DEN BERGHE en RIMBOUT,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Zalig de trouwe dienaar, in 't kleinste was
hij getrouw, over « het grote zal ik hem
aanstellen ». Op deze belofte van de Heer
mag de dierbare overledene rekenen en ons
geeft ze de zekerheid dat zijn leven niet
werd afgesloten maar voortgaat in een
eeuwig geluk.

Achiel heeft ons nu verlaten in een hoge
gezegende ouderdom en is gelukkig bij de
Heer ; maar wij hebben hem verloren, ten-
minste in zijn tastbare tegenwoordigheid,
zijn aanstekelijke levensblijheid. Wij zullen
hem missen. Maar onze dierbare overledene
leeft en zal blijven leven voor ons, niet
alleen in de herinnering aan zijn voorbeeld,
maar in de werkelijkheid van de gemeen-
schap der heiligen, als een goede vader, die
vanuit Gods heerlijkheid blijft waken over U
zijn kinderen en kleinkinderen en zijn vele
vrienden. Van onze kant zullen wij hem niet
vergeten en hem gedenken in ons gebed en
misoffer.

Mijn Jezus barmhartigheid.