

Op weg naar God in zwoegend zorgen  
De rijke oogst die God hem bood,  
Herleven zal doorheen de dood  
Hij is nu voorgoed in God geboren!



**Wij gedenken in ons gebed**

de Heer

## **Arthur, Libert PERSOONS**

zoon van wijlen

**Jan-Baptist Persoons en Hortense Rousseau,**

geboren te Oprakel op 1 januari 1905 en  
alhier overleden op 6 oktober 1976,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

De waarheden die God ons heeft geopen-  
baard, werpen een licht op heel ons leven  
en bieden ons een kristelijke oplossing voor  
al onze problemen, zowel in ons leven als  
na de dood. « Ik ben de Verrijzenis en het  
Leven, zegt de Heer; wie in Mij gelooft zal  
leven, ook al is hij gestorven ».

(Joh. 12, 21-24)

In die waarheid en die overtuiging heeft  
de dierbare overledene geleefd, gebeden en  
gewerkt. Zo zal de rijke oogst die God hem  
bood, doorheen een trouw en voorbeeldig  
leven, herleven doorheen de dood! Laat nu  
uw dienaar in vrede gaan, o Heer, om het

heil te aanschouwen dat is weggelegd voor  
hen die U trouw hebben gediend.

De dierbare afgestorvene was een in-kris-  
telijk man, eerlijk en naarstig, gediens-  
tig en vriendelijk jegens burens en medeburgers, stil  
en teruggetrokken op zijn eenzaam, natuur-  
schoon geboortepje, het oud gekend « Hoek-  
ske ».

Mijn dierbare broers, familie en vrienden,  
mijn oprechte dank voor uw genegenheid en  
vriendschap, voor uw trouwe zorgen. Blijft  
mij gedenken in uw gebeden.

De families PERSOONS-ROUSSEAU,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. S. Gijssels, Oprakel