

De moeders gaan, maar sterven niet.
(L. Reypens)



TOT ZALIG AANDENKEN
AAN MEVROUW

BERNICE PERSOONS

echtgenote van de Heer
ROBERT LIEDTS

geboren te Rozebeke a/d Zwalm, 30 mei
1930 en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Zottegem 9 augustus 1960. Voorzien van het
H. Oliesel.

Zij maakte zich klaar om als een schone
jonge moeder haar eigen geboortehuis vol
nieuw leven te zingen. Eerst wou zij de goe-
de God gaan danken in de Kapel toen plots
haar levensdroom verstolde... Zo zijn onze
beste moeders : Zij ontvangen het leven, ge-
ven het door in liefde en trouw en geven
hun leven voor hun kind... Zo 'n moeder
gaat wel, eeuwig sterven kon Zij niet, haar
naam staat op de 'erelijst van de verrijzenis.
Dierbare echtgenoot, ons leven stond
boordenvol liefde en geluk, wij hadden 'n
hemelhuis, nu woon ik in het ware hemel-
huis.

Onze liefde is sterker dan de dood.
Ons Geertje zal uw blijvende troost zijn.
Mijn moederogen volgen U overal mee.
Mijn goede ouders, zal deze wonde ooit
gezezen ? Wij waren zo gelukkig samen.
Mijn hemel zal ik doorbrengen met U dank-
baar te gedenken. Treuren moogt Gij, hopen
moet Gij, eens zijn we weer allen samen.

Lieve zusters, broers en familie, wat 'n
schoon familieleven hadden wij ! Ik dank
U allen hartgrondelijk voor uw liefde en
toewijding.

Geertje mijn liefste Kindje, eens wordt je
groot, dan zal je goede vader je een mooi
maar droef verhaal vertellen van je liefste
moeke (dat zo diep gelukkig was met je, en
die pas enkele dagen na je het leven te
hebben geschonken, je reeds voorging naar
het hemels Vaderhuis. Word 'n flinke knaap
en later 'n dapper man, die uw Vader, uw
volk en uw God veel eer aandoet !

« Moedertje geen avond mag er komen
dat ik, bij uwen zegen niet in vromen
en dankbren deemoed kniel, en voor U bid ».

(Jozef De Voght)

Moge Zij eeuwig leven !



De heer Robert LIEDTS,
Geertje LIEDTS,
De familiën PERSOONS, T'SIOBBEL, LIEDTS
en PANDELAERE.

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebeden.

Druk. « DE BELAARD » Zottegem