

Takken die de mooiste vruchten dragen
breken vaak het eerst.
Een schrale troost, om ons verdriet te schragen,
om het verlies, voorwat je voor ons ben geweest.
A.V.



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

CLARA PERSOONS

echtgenote van

FRANS D'HAESELEER

geboren te St.-Goriks-Oudenhove op 14 april 1925
en er godvruchtig overleden in huiselijke kring
op 28 mei 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.
Medestichtster en Voorzitster van Hobbywerking
K.B.G. St.-Goriks.
Bestuurslid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden van St.-Goriks.
Lid van de K.V.L.V. St.-Goriks.

Frans D'HAESELEER,

Erwin en Yvette D'HAESELEER-CARRIJN,
Anneleen,

Eric en Betty D'HAESELEER-VAN DEN BERGHE,
Robrecht en Jonas.

De families PERSOONS, D'HAESELEER,
SEGHERS en DE RYCK,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Goede moeder, wij treuren om uw heengaan.
Gij waart zulk een goed mens. Over heel uw
persoon lag de stempel van een diep-gelovige
vrouw die zich zelve vergat om te leven voor de
anderen.

Haar echtgenoot en kinderen en kleinkinderen
zullen meer dan ooit beseffen wie zij verloren
zijn. Zij verstond de kunst haar eigen zorgen te
verbergen om zich, naast haar winkelactiviteit,
ten volle in te zetten voor haar echtgenoot en
kinderen en kleinkinderen.

Maar moeder was niet alleen een goede moe-
der voor haar gezin. Zij vond ook nog tijd voor
toewijding en dienstvaardigheid. Vele vreugde-
volle momenten heeft zij beleefd midden haar
vele vrienden van K.B.G. en vooral in de Hobby-
kring die zij animeerde en heeft gedragen.

Wekelijks zagen wij ze altijd samen optrekken
naar hun parochiekerk voor de viering om de
Heer te danken voor zoveel geluk.

Dierbare echtgenoot, ik dank u van harte om
de liefde en de genegenheid, om de zorg en de
steun, om de hulp en de troost die wij steeds
bij elkaar vonden. Laten wij dan nu meer dan
ooit met elkaar verbonden blijven in ons gebed
en in onze liefde voor de kinderen en klein-
kinderen.

Lieve kinderen en kleinkinderen, die me zeer
nauw aan het hart liggen, het doet me veel pijn
u zo vroeg te moeten verlaten. Ik dank u voor
alles. Draagt nu zorg voor vader en voor elkaar
en stel al uw grenzeloos vertrouwen op God.

Beste zuster, schoonzusters en schoonbroers,
familie en vele vrienden in K.B.G. en Hobbykring,
voor de vele attenties van vriendschap en gene-
genheid wil ik je hartelijk danken. Hou die
vriendschap in ere en laat ons bidden voor elkaar
en moge de Heer jullie allen zegenen.

God zegene U en beware U.