



DANKBARE HERINNERING AAN

MEJUFFER

Herminne PERSOONS

dochter van wijlen PIUS en SIDONIE PIEYNS

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op 1 augustus
1888 en godvruchtig overleden in de kliniek
St-Elisabeth te Zottegem op 23 augustus 1983,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Je leven kende een lange winteravond. We
zagen je dag na dag 'n beetje meer wegglijden
naar hem die je opwachtte bij de Heer. Onze
wederliefde voor jou was de zon die je oude
dag verwarmde, vreugdevol en gelukkig maakte.

Hoe vaak heeft je dankbare glimlach ons be-
loond voor de zorg waarmee wij, je huisgenoten,
jou omringden.

Jou afscheid-nemen van ons zal een leemte in
ons midden laten want we waren al die lange
jaren vergroeid met jou. We zijn gelukkig omdat
we je oude dag vreugdevol konden maken.

Zij was een gelovig mens, een biddend, hoop-
vol mens, die zo blij was wanneer zij haar hoog-
dag thuis mocht ontvangen.

Jouw herinnering zal nooit vervagen.

Wij, uw familieleden, huisgenoten en vrienden
zeggen geen vaarwel maar we bidden :

Geef ons iets van jouw vertrouwen
jouw eenvoud
jouw sterk geloof

oprechte dank en tot weerziens in de hemel,
gij allen die van mij hield.

O. L. Vrouw van smarten, bid voor haar.

De families : PERSOONS en PIEYNS

zijn U zeer erkentelijk voor uw kristelijke
deelneming en DANKEN U.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem