

Geloofd zij Jezus Christus !

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## Louise P E R S O O N S

weduwe van Mijnheer  
Cyriel VERSCHELDEN,

geboren te Nederbrakel de 13 februari 1892 en  
godvruchtig overleden te Oprakel  
de 27 januari 1961,  
voorzien van de H.H. Sakramenten  
en de Pauselijke Zegen.

Het stervensuur is het uur der waarheid : dan eerst leert men ten volle de ijdelheden van de wereld kennen ; de broosheid en de vergankelijkheid van ons tijdelijk bestaan hier op deze wereld. Al het tijdelijke dat we vergaard hebben moeten we achterlaten.

In dit uiterste uur treedt ook ons kristelijk geloof naar voor als de sterkste steun die Kristus ons gaf om in volle aanvaarding pijn en lijden te dragen en het offer van ons leven met betrouwen in Gods handen te leggen.

Dierbare zuster, broer en familieleden, troost U, want ik heb het tranendal verlaten om over te gaan tot het verblijf van opperste vrede en rust. Ik dank U om genegenheid en zorg die gij mij steeds hebt betoond. Betrouw op God tot een zalig weerzien bij Hem.

Steun mij nu door uw gebed.  
Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



Voor de steun van uw gebed, voor  
de troost van uw inedevoelen in  
de rouw, danken U de families  
PERSOONS,  
VERSCHULDEN,  
LOTERMAN,