

Genadige Jezus, ontvang mij in uwe armen welke uwe eindeloze goedheid voor mij heeft uitgestrekt op 't kruis.

Gedachtenis H. Vastentijd.

† BID VOOR DE ZIEL †  
van Mevrouw

## Marie-Victorine PERSOONS

weduwe van Mijnheer

**PETRUS SCHAILLÉE**

Geboren te Erwetegem den 26 Januari 1863 en aldaar godvruchtig overleden den 12 Maart 1945,  
Versterkt door de H. Sakramenten der Stervenden  
Lid van de Confrerie der H. Barbara en het Gilde van het H Sakrament.



Zij was de sterke vrouw van 't H. Schrift die haar broed in ledigheid niet heeft geëten, maar voor de hare gansch haar leven heeft ten besten gegeven.

Opgebracht in de vrees des Heeren, in de deugd en in de godsvrucht, bracht zij voorbeeldig haren jonkheid door, wierd zij eene trouwe echtgenoot, eene goede moeder en heldhaftige weduwe, steeds bekommerd met de christene opvoeding harer kinderen. En de liefde die zij hare kinderen toedroeg sloot de liefde tot God niet uit, die zij, beminde uit geheel haar hart.

God vond goed haar eene pijnlijke en onverhelpelijke beproeving over te zenden : zij nam ze aan met eene heilige onderwerping en verdroeg ze met eene engelachtige verduldigheid.

Mijne duurzame Kinderen, gij weet hoe ik midden u geleefd heb, hoe ik met u naar ziel en lichaam bekommerd was, vergeet mij niet in uwe gebeden, En gij, geliefde Gildezusters van St-Franciscus, wat ben ik nu gelukkig onder zijne bescherming en naar zijn voorbeeld mijn leven te hebben gesleten. Weest steeds getrouw aan 't vervullen van al uwe godsdienstige plichten en als loon zal uwe dood kostbaar zijn in Gods oog en zeker uwe eeuwige zaligheid hierna maals.

De Akten a u. b. voor de duurzame overledene,

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf CROES-SCHAILLÉE en kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Jozef SCHAILLÉE-VAN WAEYENBERGE ;

Mijnheer en Mevr. Alfons SCHAILLÉE-MORNIE en kinderen ;

Mijnheer Gust. SCHAILLÉE en kinderen ;

Mijnheer en Mevr. Gust. BOECKMANS-SCHAILLÉE ;

Mijnheer en Mevrouw Jean OTTEVAERE-SCHAILLÉE en kind ;

De Familiën PERSOONS en SCHAILLÉE,



Wij danken U van harte voor de blijken van genegenheid en gebeden ons oprecht betoond in onzen diepen rouw.



Dr. Oct. Schautteet Sottegem - Fl. Rouckhout Erwetegem