

Heer, Uw heilige Wil geschiede!



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN

HEER

RENÉ-JOZEF PERSOONS

zoon van wijlen

Heer Dominicus en Mevrouw Maria Dieraert

geboren te St-Goriks-Oudenhove, de 24 januari 1892
en godvruchtig overleden in het ouderlingen-te-
huis te Zegelsem, de 13 juli 1967, gesterkt door
de H.H. Sakramenten en de Apostolische Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en
andere godvruchtige genootschappen.

Oud-Strijder 1914-1918

Ridder in de Nationale Orde met Zwaarden
Vuurkruis - Oorlogskruis - IJzerkruis
Herinnerings- en Overwinningsmedaille 1914-1918
Herinneringsmedaille v.d. Regering van Z.M. Albert I.

De rechtvaardige wordt aan onheil ontrukkt en gaat
heen in vrede: hij gaat op zijn rustplaats rusten,
hij die de rechte weg heeft bewandeld. (Is.57,1-2)
Zalig de doden die in de Heer sterven; van nu
af! Ja zegt de Geest, ze zullen uitrusten van hun
zorgen; want hun werken volgen hen achterna.

De duurzame overledene was een trouwe en een-
voudige dienstknecht des Heren. Zonder aarzelen
en als vanzelfsprekend heeft hij alle opdrachten
aanvaard vooral als soldaat van 14-18.

Nu hij van ons is heengegaan is hij bij de Heer
zijn beloning gaan ontvangen, want: "voor uw ge-

lovgien, o Heer, wordt het leven niet weggenomen
maar veranderd, en als de woning instort van het
aards verblijf wordt de eeuwige woning in de he-
mel verworven".

Duurbare familieleden en vrienden, gedenkt mij
in uw gebeden, want voor de rechtvaardige Rech-
ter zijn alle mensen zondaars die behoefte heb-
ben aan Gods mild erbarmen.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Hr en Mw Omer Persoons-Schiettecatte en kinde-
ren,

Hr Achiel Persoons en kinderen,

De kinderen van wijlen Hr en Mw Alfons Persoons-
Heerman,

De familie Persoons.

De familie Dieraert,

**zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken
van innige deelneming en**

DANKEN U.

Uitg. Etienne Persoons, St Goriks-Oudenhove.