

Als Moeder zong... werd alles goed.



VROME HERINNERING AAN

MEVROUW

Urbanie **PERSOONS**

weduwe van de heer **Julien VINCKE**

geboren te Michelbeke op 5 mei 1909 en
overleden te Zottegem op 11 december 1988.
De Kerk sterkte haar met de Ziekenzalving.

Na een lang en zorgzaam leven is onze goede
Moeder, té vroeg en pijnlijk, van ons heen-
gegaan. Samen met Vader heeft zij veel voor
haar kroostrijk gezin gedaan. Als Kristelijke
vrouw geloofde zij in kinderzegen, «men zou
geen honger lijden om een mondje meer, en
waar mensen strijden, helpt de Heer!» zingt
de dichter.

Gelukkige jaren heeft Moeder gekend. Werken
deerde haar niet, zij kon genieten van de
vreugde bij arbeid. Het gebed bleef haar onder-
tussen bezielen.

De laatste jaren van haar leven stonden ge-
tekend met het kruis. Zoals Maria heeft zij
moedig haar Kalvarietocht ondernomen. De
nabijheid van haar kinderen steunden haar
hierbij.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor alles wat gij Moeder hebt teruggegeven.
Ik weet wel dat uw inzet : «Graag gedaan!»
betekent; toch heeft uw zorgen en bidden mijn
lijden en pijn verzacht. God lone U hiervoor!
Blijft voor uw ouders bidden, leeft als eerlijke
mensen en blijft houden van elkaar!
Moeder van Deinsbeke, bid voor ons!
Mijn Jezus barmhartigheid.

Willy en Yvette VINCKE-VAN LANCKER,
Raphaël en Olga VINCKE-PRIEELS,
Ghislain en Claudine VINCKE-GOETHALS,
Roland en Ghislaine COOSEMANS-VINCKE,
Willy en Carine OTS-VINCKE en kinderen
Dieter en Lynn,
Peter en Fabienne VINCKE-SCHEPENS en
kind Bram,
Dirk en Nadine DE SMAELE-VINCKE,
Sabine VINCKE,
Natacha COOSEMANS,
De families PERSOONS, VINCKE, DE ZUTTER,
DELCOURT en VAN DEN BOSSCHE.

Danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. Van Ruyskensvelde - Godveerdegem