

Onrustig is ons hart, Heer, tot het zijn rust vindt bij U. (Augustinus).

Tot het Vaderhuis werd teruggedroepen

DE HEER

## **Albert - Carolus PESSEMIER**

echtgenoot van Mevrouw Bea CARION

geboren te Smeerebbe - Vloerzegem op 13 juni 1903 en er schielijk overleden op 10 augustus 1986, gesterkt door de Troost-middelen van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Kerkraad en ondervoorzitter K.B.G.

De avond voor zijn dood had Albert, samen met ons, geluisterd naar de woorden van Jezus in het evangelie van de 19<sup>e</sup> zondag doorheen het jaar: "Houdt de lendenen omgord en de lampen brandend. Weest ook gij bereid, omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop gij het niet verwacht!" Albert was gereed! Voor hij op zijn fiets sprong, had hij nog een kruisteken gemaakt. Zonder dat hij het wist, had hij zich gereed gemaakt voor de ontmoeting met de Heer. Als huisvader zette hij zich met hart en ziel in voor zijn echtgenote en kinderen. Met voldoening kon hij, na zijn inspanningen, neerkijken op het werk ten bate van de zijnen. Meer dan 25 jaar was hij als kerkmeester bezorgd voor onze parochiegemeenschap en de belangen van onze beide kerken.

Als ondervoorzitter van de K.B.G. deelde hij met de andere bestuursleden de bezorgdheid voor de goede gang van zaken bij onze gepensioneerden. Als inwoner van onze parochiegemeenschap leefde hij mee met het wel en wee van de medemens.

Hemelse Vader, wij danken U voor dit schoon en lang leven van iemand die ons zo nabij en dier-

baar was en die nu van ons is heengegaan. Wij danken U voor alle vriendschap en genegenheid die hem eigen was; voor zijn taaië arbeid en overtuigd geloof; voor elk goed woord en voor de vele zorgen waarmee hij zijn gezin wist op te bouwen.

Wij bidden U, Heer, geef dat hij door zijn levenswerk en levensvoorbeeld in onze geest mag leven en zo, door de herinnering aan zijn persoon, bij ons mag blijven als iemand van wie wij steeds zullen blijven houden.

Wij smeken U, Heer, voor zijn geliefde echtgenote om troost en berusting; dat zij nog vele jaren gelukkig mag zijn en dat zij met elkaar doorheen het gebed verbonden mogen blijven leven.

Dierbare echtgenote, heb dank om alles wat gij voor mij gedaan hebt; wij waren samen gelukkig; in onze kinderen blijven wij voortleven; uw liefde was mijn kracht.

Mijn goede kinderen en kleinkinderen, ik ben ook steeds gelukkig geweest met u en bij u; ik dank u voor de liefde waarmee gij mij omgeven hebt. Uw dagelijkse zorgen zijn in de ogen van de Heer een zegen voor uw verder leven.

Beste familieleden en vrienden, dank om uw vriendschap en genegenheid. Laten wij met elkaar verbonden blijven in de Heer.

Ik vraag U allen een gebed voor mijn zielerust.

De families PESSEMIER, CARION, COOPMAN en GOOSSENS

danken U voor uw gebed en uw bliken van kristelijk medeleven.

Begravenissen Pieterarens

Druk. Robijns