

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen



BID VOOR DE ZIEL

van de heer

THEODUL PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

ZULMA HYSSELINCKX

geboren te Smeerebbe-Vloerzegem de 26 april 1907 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 20 april 1967. Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Onverwacht, terwijl niemand er aan dacht is hij van ons heengegaan, daarom is dit laatste afscheid zo verrassend en zo pijnlijk.

Niettegenstaande de lasten van zijn kwaal waarmede hij reeds lang gekweld was, bleef hij steeds gelaten en onderworpen aan Gods H. Wil.

Mocht de barmhartige God zijn dienaar belonen om het goede, dat hij op aarde heeft gedaan !

Dierbare echtgenote, ik dank u voor de genegenheid en zorgen waarmede gij mij

steeds omringd hebt. Graag was ik nog enkele jaren bij U gebleven, maar de Goddelijke Voorzienigheid heeft geoordeeld dat mijn tijd gekomen was.

Beminde kinderen, bewaart mijn gedachtenis in ere en schenkt mij de troost van uw gebed. Vaart allen wel !



De families

PESSEMIER, HYSSELINCK,
DUPONT, COOPMAN,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Gomar Holderbeke, Ophasselt