

HERINNER U IN GEBED

de heer

JOZEF PETERENS

echtgenoot van
mevrouw alice van daele

Geboren te Zottegem op 20 november
1905 en er zacht overleden in de kliniek
Dr Goffaerts op 28 april 1976
gersterkt door de Sakramenten der Zieken.

De families Peterens, Van Daele, Baele
en Callebaut zijn U zeer dankbaar voor
uw gebeden en blijken van deelneming
in hun rouw.

God, bij U ontspringt de levensbron: de stralen van Uw zon verlichten onze wegen.

Stil en moedig droeg Jozef al lang sporen van een ziekte die hem nu zo vlug van ons heeft weggenomen. Niemand vermoedde de innerlijke kwelling die hem zou vellen.

Als trouwe vriend van de KGB was hij steeds op post waar van hem een dienst werd verwacht. Jozef was er gaarne bij en met een glimlach, een goed woord en wat humor troostte hij en verblijdde de harten van degenen die hem ontmoeten. Want Jozef was een vriend voor

iedereen. Vanuit zijn diep geloof leefde hij om zijn naaste lief te hebben. Zijn vroomheid tot Onze Lieve Vrouw van Lourdes maakte hem zacht. Zijn vijftig jaren trouwe bezoeker van het heiligdom van sint Antonius in Knutsegem gaf hem een diepe overgave van zijn bestaan in Gods hand, wiens lof hij gaarne bestond.

In stilte heeft hij de last van zijn ziekte gedragen. Bekommerd voor zijn echtgenote en zijn kinderen kloeg hij niet-en hield zich sterk. Niemand thuis vermoedde dat alles zo vlug zulk een richting zou nemen. Omgeven door al de zijne heeft hij die laatste dagen gedragen in de hoop op de ontmoeting bij de Heer die hem uit deze ballingschap zou kunnen verlossen en stelde deze grote stap onder de hoede van Maria.

Liefste echtgenote dank voor al wat wij voor mekaar mochten betekenen, het afscheid nemen is zo moeilijk omdat we nu nog meer dan vroeger mekaar nog zo nodig hadden, stel uw vertrouwen in de Heer, hij alleen kan u echt troosten en ween niet om mij want in de hemel zien we mekaar eens weer

Liefste kinderen en kleinzontje Luk, dank voor al uw liefde en vriendschap die ons zo aan mekaar verbonden hield. Jullie bent nu tot troost van moeder.

Liefste zuster, schoonzusters en schoonbroeders en familie, we voelden veel voor mekaar - dank voor dat alles.

Beste vrienden en kennissen vooral uit onze KGB en kaartersvrienden, ik dank u voor het plezier dat we bij mekaar mochten vinden. Een gebed aanb!

Mijn Jezus barmhartigheid.

Sint Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.