

De rust der rechtvaardigen weze zijn deel.

Aandenken aan het overlijden van
de Heer

Albert-Jozef PETIT

echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN HENDE

geboren te Everbeek, op 29 september 1919.

en na beroeps- en langdurige ziekte

vrij schielijk overleden in de St.-Franciscuskliniek
te Brakel, op 17 maart 1973.

Oudstrijder - Krijgsgevangene

Hij was een wonderbaar mens, een vader, twee gezinnen waardig. Vlijtig werker tijdens een vruchtbare periode als mijnwerker, edel vriend en werkmakker, trouw aan land en bodem. Albert werd door zijn familie en rechtschapen kennissen bemind en maakte daardoor zijn afscheid zwaar.

Dierbare echtgenote Maria, ons gewaardeerd geluk deelde ik met u en slechts het noodlot scheidde ons voorbarig. Troost u met mijn zekerheid, dat ons minderjarig kind door uw toewijding zal omringd blijven met dezelfde liefde, die ook het deel weze van ons beider kinderen en familieleden.

In eeuwigheid verenigd
en nederig berustend.

De families PETIT.

VAN HENDE.

danken voor uw bliken van deelneming.