

In de schaduw van Uw Kruis, o Heer, wil ik rusten en hopen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Antoon-Henri PETIT

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Florence ROELANDT,

geboren te St.-Jans-Molenbeek de 7 februari 1894

en godvruchtig overleden te Nederbrakel

de 4 april 1938,

voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.



Wie in de eenvoud des harten O. L. Heer heeft gediend, zal geen angst kennen in het uur van de dood.

Zo is het vergaan met de duurzame overledene want hij aanzag dit aardse leven als een proeftijd en de voorbereiding van een Eeuwig ander leven : gans zijn handel en wandel stond in het teken van een ware godvrezendheid. Als werkmans was hij naarstig en vlijtig, als echtgenoot de goede man die alles veil had voor zijn gezin.

Ik ben de verrijzenis en het leven zegt de Heer ; wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven zal leven, en al wie in mij gelooft en leeft, zal niet voor eeuwig sterven.

Mijn dierbare echtgenote, beminde familieleden, het rustige leven, dat wij samen mochten doormaken in stille liefde en vreugde, is voorbij. We zijn thans gescheiden maar weldra komt de schone dag dat we voor altijd opnieuw zullen verenigd worden. Vaart intussen allen wel en blijft mij indachtig in uw gebeden en H.H. Missen. Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust. De 4 akten voor de overledene.

De families

PETIT, ROELANDT en SCHAMP,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van kristelijke deelneming en danken U.