

Een achtingswaardige grijsheid is niet die van een lang leven, noch te schatten naar 't getal van jaren, maar wijsheid zijn voor de mens grijze haren en een onbevlekt leven, hoge ouderdom.

Boek wjsh. IV, 89.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

DÉSIRÉ PETIT

Weduwnaar van

Madame Clementine Malfroidt

geboren te Voorde, de 14 Juli 1864 en er godvruchtig overleden de 14 October 1948, getroost met al de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Hij laat de herinnering na van een gelovige ziel, van een leven vol werkzaamheid, van een edel en rechtschapen karakter en van een niet geëvenaarde goedheid: ook zal zijn heengaan door iedereen betreurd worden en zal zijn aandenken in ere blijven.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, uw vader laat u een leven na van oprecht geloof, van diepe eenvoud en van stoere werkzaamheid: volgt mij na en zoek daarin alleen uw geluk. Ik ga bij moeder.

Dankt de Heer die ons zo lang en zo innig verenigde; is het scheiden lastig, weet dat Hij die alles met ontegensprekelijke wijsheid bestiert, ons enkel voor een tijdje scheidt om ons binnen kort voor eeuwig in de Hemel te verenigen. Blijft intussen met mij verenigd door uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 dag. afl.

R. I. P.

Druk B. Vander Schueren, Appeltaere

De familie PETIT, Malfroidt,
van Egghe en de Nauw.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.