

Daar stond de H. Maria, Koningin des hemels
en Heerseres der aarde, naast het Kruis van On-
ze Heer Jezus Christus. (Liturgie)



BID VOOR DE ZIEL VAN
M I J N H E E R

Jules, Henri PETIT

echtgenoot van **Mevrouw**
Sidonie DE POTTER

geboren te Velzeke de 22 januari 1898
en godvruchtig overleden in het Kliniek
St. Elisabeth te Zottegem, de 5 april 1963,
voorzien van al de troostmiddelen van
onze Moeder de Heilige Kerk.

De vreugde van het leven wordt voor veel
mensen met droefheid gemengd. Een familie kan
tegenslag kennen, maar er is een veel zwaarde-
re beproeving : ziekte en dood. Binnen zo wei-
nige weken kwam de engel van de dood twee-
maal hetzelfde huis betreden. Pijnlijk kan het
zijn voor een kind zijn vader te zien heengaan.
Pijnlijker is het nog voor een ouder een doch-
ter te verliezen...

Bij de intrede van de Goede Week denken de
Kristenen aan het voorbeeld van Christus. Hij
was zonder zonde, Hij was de God-mens en hij
heeft « onze krankheden op zich geladen » Pau-
lus schrijft : « Jezus heeft zichzelf vernietigd,
door het wezen aan te nemen van een slaaf,
door gelijk te worden aan de mensen, en uiter-
lijk te zijn als een mens. Hij heeft Zich zelf ver-
nederd door gehoorzaam te worden tot de dood,
ja zelfs tot de dood aan het kruis. »

(Phil. II 6.)

Jezus heeft zichzelf genoemd « het brood dat
uit de hemel nederdaalt ». Hij wil de mensen
spijs en drank worden, opdat zij het onderpand
zouden bezitten van het eeuwig leven. De Eucha-
ristie verwijst naar de verrijzenis. Krachtens de
verheerlijking van de Heer, zullen alle recht-
vaardigen met Hem leven in het Rijk van de Va-
der.

- Duurbare echtgenote, liefste schoonzoon,
hebt dank om uw liefde, uw genegenheid, uw
zorgen. Samen hebben wij ons kruis gedragen,
laten wij samen deze nieuwe beproeving aan-
vaardden. God toont zich wel eens een grote eis-
ser ! Onderwerpen wij ons in geest van boete en
geloof. Scheiden wij met een moedige handdruk.
Blijven wij over het graf heen met mekaar voe-
ling houden en bidden wij voor elkaar. Ik ver-
geet U niet. Troosten wij elkaar bij de zeker-
heid dat wij elkaar zullen terugvinden, zonder
last of ziekte, in de vreugde van de Heer.

Gij allen, die mijn vrienden geweest zijt,
spreekt mijn naam soms nog eens uit en bidt
voor mij.

Wij aanbidden U, Christus, en loven U omdat
Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt!



Mevrouw Jules, Henri PETIT geboren Sidonie
DE POTTER, zijn echtgenote.
Mijnheer Emiel DE VOS, zijn schoonzoon.
De familiën PETIT, DE POTTER, VANDENDO-
REN, DE SMAELE,
danken U voor de gebeden en deelneming
in hun diepe rouw.

Drukk. « De Beiaard » - Zottegem