

Het is volbracht (J.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

PAULA PETIT

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw

Remi PETIT-VAN PEVENAEGE

geboren te Edelare op 16 februari 1919 en
zachtjes en godvruchtig in de Heer ontslapen
in de Kliniek Maria Middelaes te Gent
op 23 april 1987, gesterkt door de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Om uw medeleven en uw gebed danken U :

Mevrouw PETIT MARIA,

Mevrouw BAERT(†)-PETIT Simonne,

haar zusters ;

Heer en Mevrouw D'HAENS-BAERT en
kinderen,

Heer en Mevrouw BAERT-BROWAEYS,

Mevrouw BAERT Chantal,

haar neven en nichten ;

De families PETIT-VAN PEVENAEGE.

Uitg. A. Baert - Zwalm

Begraaf.-Funerarium De Pauw - Zwalm

Weinige mensen maken zulk 'n lijdensweg door als Paula, vanaf haar negende jaar begon ze te sukkelen, en de laatste dertig jaar van haar leven bracht ze door in het ziekbed of het invalidenwagentje. Innig leefde ze verbonden met Christus en zijn Heilige Moeder.

Ze was gelukkig, telkens ze de H. Eucharistie aan huis, of in haar karretje in de kerk ontving. Ze droeg haar lijden en pijn op 'n bewonderenswaardige wijze, zich in alles schikkend naar de H. Wil van God. Het dagelijks gebed was haar steun en sterkte en ze gaf haar vlekkeloze ziel aan de Schepper terug, bijna onopgemerkt en in totale bereidheid om voor de Heer te komen, onschuldig en rein, klaar om de eeuwige beloning te ontvangen.

Geliefde zusters, neven, nichten en familie, dank aan allen, die me zó met de beste zorgen steeds omringden. Ik bid voor u allen bij de Heer en reken verder op de steun van uw gebeden.

H. Maria, Moeder van Smarten, bid voor haar.