

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



Dit weze een zalig aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor mevrouw

Rachel PETIT

weduwe van de heer Edgard VAN HERPE
echtgenote v.d. heer Gaston VAN MALDERGEM

Geboren te St-Goriks-Oudenhove op 2 april 1915
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 8 april 1985,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Nu uw moegewerkte handen roerloos gevouwen
liggen rond het kruis en gij zo vredig rust als
in een diepe slaap, staat uw schoon leven nog
klaarder voor onze geest getekend.

Gij waart zo'n goede moeder, zo'n echt kriste-
lijke vrouw. Uw grote steun was steeds uw
grenzeloos betrouwen op de Goddelijke Voor-
zienigheid en uw sereen eucharistisch leven.
Voor uw eenvoudig, diep geloof danken wij de
Heer.

In eenvoud en nederigheid zijt gij dienend door
het leven gegaan. Nooit hebt gij aan uzelf ge-
dacht; steeds ging uw zorg en uw kommer
naar de anderen: naar uw echtgenoot, naar
zovele anderen die nooit tevergeefs beroep
hebben gedaan op de mildheid en de rijkdom
van uw hart; dat hart, dat tenslotte gebroken
is in liefdevolle zelfopoffering.

Voor die heldere lijn van zelfvergeten liefde
doorheen uw leven danken wij de Heer.

Trouw aan uw geest zullen wij ons steeds
innig met u verenigd weten tot wij eens, voor
altijd, terug samen zullen zijn. Dat hopen wij,
als wij u in onze herinnering zullen dragen:
uw dierbare echtgenoot, uw broer, uw zuster,
uw familieleden en vrienden in dagelijks gebed.

Voor die hoop, die onze troost is, danken wij
de Heer.

O.L. Vrouw, bid voor haar.

Gaston VAN MALDERGEM, haar echtgenoot
De families PETIT, VAN HERPE, VAN MALDER-
GEM, DE POTTER, MICHIELS EN
ADRIAENSSENS,

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.