

" Zalig de man, die de beproeving doorstaat,
want daar hij beproefd is geworden,
zal hij de kroon van het leven ontvangen "
(psalm 91.)



OPDAT DEZE BELOFTE
AAN HEM GESCHIEDE,

BID VOOR DE HEER

REMI PETIT

weduwnaar van Mevrouw
ALICE DE CAMPENAERE

Oudstrijder - Oorlogsinvalied 1914-1918

op 4 februari 1894 geboren te St.-Maria-Ouden-
hove en op 1 december 1965 overleden te Zottegem,
gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken en
stervenden op zijn tocht naar het Leven.

De waarde van een mens komt niet aan het
licht, wanneer hij grote daden heeft verricht en
al de anderen naar hem heeft doen opkijken.
De mens is waard, wat hij in de beproeving
waard is. Dit mogen wij zeggen van Remi, die
reeds zolang lijdende was en enkele maanden
geleden zijn lieve vrouw heeft zien achteruitgaan
en sterven...

De Heer heeft het gewild. Zijn heilige Naam
zij gezegend.

Deze woorden van de berooide Job zijn woorden
van gelatenheid en berusting, die volledig weer-
geven de geestesgesteltenis van de overledene.

Hij keek reeds verder... hij verwachtte niet veel
meer in dit leven... zijn ogen zagen reeds de
eeuwigheid. Voor wat moest hij vrezen ?

Wat of wie kon hem nog tegenhouden van zijn
Schepper ?

" Wie zal tot Hem durven gaan,
wie zijn tempel binnentreden ?
Hij die rein is van harte,
eenvoudig en oprecht ".

Mogen wij dat niet zeggen van Remi ? Wellicht
verzwakte zijn lichaam en zijn gezondheid, maar
ging hij niet rechtstreeks vooruit naar God toe ?

" De Heer zal hem zegenen
en zijn barmhartigheid schenken,
want hij behoort tot het geslacht
van hen die zoeken naar God ". (ps. 32)



De families PETIT, DE CAMPENAERE, VAN
WYMEERSCH en DE MESEL,

zeer gevoelig voor Uw blijken van
kristelijke deelneming danken U van
harte.

J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove