

De Heer is verrezen, alleluia, alleluia !

†

Gedenk in uw gebeden

Anna PETRENS

echtgenote van Valère MARIJNS

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 3 oktober 1911 en er wonende, godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Oudenaarde op 15 mei 1984, gesterkt door de sacramenten.

Lid van de katholieke landelijke vrouwen-gilde en van de kristenbond der gepensio-neerden. Lid van de H. Hartbond, van de voortplanting van het geloof en van de confrerieën van de H. Blasius, van de H. Katarina en van de H. Margarita.

Met het overlijden van Anna verdwijnt uit onze parochie een goede parochiane en een trouw christenmens.

Haar voorvaderlijk geloof beleefde de dierbare overledene met een vanzelfsprekendheid en een getrouwheid die tot voorbeeld kan dienen voor haar kinderen, kleinkinderen en vele anderen. Wellicht was ze daarom altijd opgeruimd van gemoed en was ze altijd bereid tot deelname aan wat de parochie en het parochiaal leven aanbiedt.

Met dezelfde gemoedsrust en verduideligheid verdroeg Anna eveneens haar pijnlijke ziekte. Allen die met haar aan haar ziekbed in contact kwamen zullen dit kunnen getuigen. Wellicht heeft de Heer, zoals het in het evangelie geschreven staat, haar reeds opgenomen in de eeuwige Paasvreugde met de woorden : „Kom, trouwe dienaar, neem bezit van het rijk dat u is voorbereid”.

Dierbare echtgenoot, uw groot geloof zal eveneens uw sterkte zijn. Ik laat u nu met

onze kinderen alleen achter. Moge ons beider voorbeeld ze geleiden op de goede weg naar Ons Heer toe.

Dierbare kinderen, u en uw vader dank ik om uw vele zorgen, uw kinderlijke genegenheid en uw gebeden.

Lieve kleinkinderen, blijft samen met uw vader en moeder houden van uw grootvader... en van uw overleden grootmoeder. U allen, broers en zusters, verwanten en geburen, medeleden van de K.B.G. en van K.V.L.V. dank ik eveneens voor uw bliken van genegenheid en uw medeleven in de rouw.

H. Maria, koningin van de hemel, bid voor ons !

Valère MARIJNS, haar echtgenoot ;

Jozef en Eliane DE MEULENEIRE-

MARIJNS en kinderen,

Etienne MARIJNS,

haar kinderen en kleinkinderen ;

De families PETRENS - HOEBEKE -

MARIJNS - VAN YPERZEELE,

danken U voor de bliken van deelneming.

Begraaf-Funerarium R. De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - Tel. (055) 49 90 12