

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

+

In dit geloof bidden we voor Mevrouw

BERTHA PETRENS

geboren te Sint-Maria-Latem op 8 maart 1908
en godvruchtig overleden in het verzorgings-
tehuis Ter Deinsbeke te Zottegem
op 28 mei 1989.

Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De families PETRENS - DE MARRE,

danken U voor uw deelneming in rouw
en gebed.

Goede God,

wij worden stil bij het heengaan van Bertha.
Over grote dingen kunnen we hier niet
spreken : geen kunstwerken heeft zij ge-
maakt, geen grote daden verricht, geen
gezin gesticht of toekomst opgebouwd.

Maar haar leven was : trouw aan de dag
van vandaag.

Waar nood was, zocht ze een antwoord ;
waar hulp kon geboden worden, was zij er
vanzelfsprekend bij.

Haar leven was aaneengeregen van dienst-
baarheid : voor haar ouders, de gezinnen
van de familie, haar neven en nichten, de
buren.

In die kleine dingen is ze roemvol geweest,
hoewel ze geen roem heeft geoogst.

Omdat ze veel liefde heeft gegeven, wil u
haar, Heer, in uw volle liefde ontvangen.
Na dit leven van inzet, na een tijd van
ouderdom en ziekte, wil U haar de rust en
eeuwige vrede schenken.

Mijn dierbare zusters, neven en nichten,
mijn bureu, dank voor alle vriendschap.

Moge de Heer u lonen en u bewaren in
zijn goedheid en trouw.

Rouwcenter pvba Funeralia, Noordlaan 81,
9630 Zwalm - Tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31