

Hoe aangenaam is het te sterven, als men wel geleefd heeft. (H. Aug.)



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER**

## **EDMOND PEVENAGE**

echtgenoot van Mevrouw

**IRMA VAN NIEUWENHOVE**

geboren te Parike op 6 februari 1892 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen de 28 juni 1966, gesterkt door het Sacrament der zieken, de H. Teerspijs en de Pauselijke zegen.

---

De dierbare overledene was een braaf, deftig en deugdzaam man, ten volle verkleefd aan zijn godsdienstplichten. Als trouwe echtgenoot en goede vader was hij een voorbeeld voor allen, vooral voor zijn kinderen, voor wier opvoeding en vooruitgang in de wereld hij alles over had : daarvoor heeft hij gewerkt al de dagen van zijn leven. De pijnen zijner ziekte droeg hij met geduld en moed.

Bemide Echtgenote het is ongetwijfeld een zeer zware slag waardoor gij nu getroffen wordt. Ik dank u voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, Gij weet hoe zeer ik U bemind heb, hoe ik gezorgd heb voor alles wat U voordelig kon zijn. Geef mij nu blijken van wederliefde met voor mij te blijven bidden.

Beste Bloedverwanten en vrienden, schenkt mij ook een vurig gebed.

H.Hart van Jezus ik heb betrouwen op U!  
( 300 d. afl. )



De families PEVENAGE, VAN NIEUWENHOVE,  
LEYMAN, VAN LOVEN en KESTEMONT,

Zeer ontroerd door Uw blijken van deelneming, bedanken U hartelijk en oprecht.

---

**Uitg. A. Opdecam, Everbeek**