

Wij wenen Heer, maar zonder klagen!
Wij mogen U geen reden vragen.
Gij zijt oneindig goed en wijs!
Uw wil geschiede! Hoor de bede:
Geef, uw dienaar, Heer, de vrede,
en leid hem in Uw Paradijs. (G. G.)



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

André PEVENAGE

echtgenoot van Denise ROKEGEM,

geboren te Zarlardinge op 3 oktober 1928
en godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Geraardsbergen
op 25 november 1981, voorzien van Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Heer, Gij hebt onze algoede echtgenoot en
vader aan onze zijde vrij plotseling wegge-
nomen. Diep is de wonde die Gij ons toe-
brengt, doch wat ons troost, is, dat Gij
onze Vader zijt. Verenigen wij ons in de
geest met hem... blijven wij hem dankbaar
voor al hetgeen hij voor ons betekende en
gedaan heeft.

Zijn zorgzame werkzaamheid voor de zij-
nen, zijn eerlijke en vriendelijke aard, maar
vooral zijn belangloze dienstbaarheid zullen
ons en allen bij blijven die hem gekend
hebben. Hij stierf, zoals hij heeft geleefd,
kalm en gelaten, gereed om voor zijn Heer
en Meester te verschijnen.

Dierbare echtgenote, zwaar is de slag
voor U. Heb dank voor uw genegenheid en
liefdevolle zorgen, voor de vele gelukkige
jaren die we samen hebben doorgebracht.
Troost U met de gedachte dat we eens in
het hemels Vaderhuis onafscheidelijk zullen
verenigd worden.

Liefste kinderen, uw geluk was het mijne.
Blijft vader indachtig in uw gebed en weest
moeders troost al de dagen van haar leven.

Beste familieleden en vrienden, U ook
dank ik voor uw genegenheid en droeg U al-
len diep in mijn hart. Blijft me ook in uw
gebeden gedenken.

De families PEVENAGE, ROKEGEM,
VANNIEUWENHOVE, VAN WIJMEERSCH,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek