

*"Ik ben de Verrijzenis en het Leven".
Evang. Joh.*



Gedenk in Uw vroom gebed

D E H E E R

EDUARD PEVENAGE

*weduwnaar van Mevrouw
ROSINE VAN ACHTER*

Hij werd geboren te Viane op 31 mei 1899 en is tot zijn Schepper teruggeroepen in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 19 juni 1985, gesterkt door het Sakrament der zwaar-zieken.



De families

*PEVENAGE, VAN ACHTER,
BIJL, MEEREMANS*

danken U voor de blijken van kristelijk medeleven, uw vroom gebed en uw aanwezigheid.

God en Vader,
het licht in Uw bedoeling
dat de mens aan de wereld werkt
om deze beter bewoonbaar te maken.

Deze man heeft gewerkt
aan woningen en huisraad,
maar vooral was hij dienstbaar
aan talloze medemensen.

Kruisen waren hem niet vreemd :
het vroegtijdig heengaan
van zijn echtgenote,
lichamelijke kwalen en ontgoochelingen
drukten een stempel op zijn leven.

Mogen de onvolkomenheden
van zijn leven, Heer, opgenomen worden
in Uw barmhartige liefde.

Wil ook met Uw troost bezoeken
allen die hem dierbaar waren
en nog opweg zijn naar U. Amen.