

Zo waart gij, Robert, lijdend hier,  
zachtmoedig in uw vagevier,  
waardoor gij, uwe maat gevuld,  
nu blinkt en eeuwig blinken zult. G. G.



Dit weze U een vroom aandenken aan  
de Heer

## Robert PEVENAGE

echtgenoot van Mevrouw  
**Germaine VAN WIJNENDAELE,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 18 oogst 1920  
en zacht en vroom tot de Heer geroepen in  
het A.Z. te Gent op 31 oktober 1976,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

God, als wij denken aan deze zo innig ge-  
liefde echtgenoot en vader, aan zijn zo zui-  
ver en schoon leven, aan zijn teergevoelig  
en bezorgd vaderhart, o hoe zwaar is dan  
het offer dat Gij in Uw ondoorgroendelijk  
raadsbesluit van ons vraagt.

En toch, Heer, Uw H. Wil zij geprezen!

De Heer heeft hem de laatste jaren van  
zijn leven het lijdenskruis ook niet gespaard.  
Hij heeft het begrepen en heeft zijn kruis  
met voorbeeldig geduld tot het einde toe  
gedragen. Nu heeft Hij het u weer afgeno-  
men en als een engel zo licht vloog uw  
ziel ten hemel.

Vaarwel, beminde echtgenote, ik dank u  
voor de menigvuldige zorgen, waarmede gij  
om mij bekommerd waart. Ik verlaat deze  
aarde van ellende voor het rijk van vrede.  
Eens zullen wij elkander weerzien en bid  
veel voor mij.

Mijn dierbare kinderen en kleinkind, vader  
zag U toch zo gaarne, God zegene U...  
Blijft vaders liefde gedenken en bidt veel  
voor hem. Steunt elkander en blijft rond  
moeder geschaard.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt  
mij ook een vurig gebed.

De families PEVENAGE, VAN WIJNENDAELE,  
DE PREZ, CLEMENT,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel