

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



ZALIG AANDENKEN AAN
Mijnheer JAN PEYSKENS

weduwnaar van

Mevr. Maria-Jozefien CLEMHOUT

geboren te Eine, 15-6-1889 en na een pijnlijke ziekte godvruchtig overl. in 't St Jozefzgesticht te Oud. 24.5. '53 gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart
Ridder in de Leopoldsorde, Oud-Strijder 1914-18
en vereerd met het Nijverheidsreteken 1^e klas.

Een sterk & geacht mens verdwijnt uit ons midden; met klaar verstand en gezond oordeel wist hij aan allen goede raad te geven; hij hielp waar hij kon helen en troostte waar hij machteloos stond.

Hij zag niet om voor de ijdelheden van deze vergankelijke wereld en was gehecht aan de voorvaderlijke gebruiken. Dit levensprincipe paste hij vooral toe in zijn door en door eerlijke handel; hij was niet bekommerd en spitsvondig in hoever hij de rechtvaardigheid in zijn handel moest getrouw blijven, doch gul en blijgezind bestelde hij zijn klanten volgens de oude maat die vrienden maakt; daarom was handel voor hem geen kommer-
-vol berekenen voor stelselmatig gewin, doch een ereambt dat mededeelt zoveel het kan. Begaafd met levendige geestesvermogens, vreedzaam en vrolijk van karakter, bezield met een grondige godsvrucht vol eerbied en iever voor God en Kerk en al wat Gods glorie aangaat, als wijkmeester van de H. Hartebond een ware apostel, was zijn leven een stichting & opwekking voor allen die hem benaderden.

De goede God heeft hem de beproevingen niet gespaard. Met hoeveel innige zorg en liefde heeft hij zijn zieke echtgenote niet verzorgd & bijgestaan? Hoe pijnlijk was die stond toen zij hem verliet; terwijl hij zelf op zijn ziekbed was vastekluisterd en haar de laatste bliken van liefde en trouw niet kon betuigen! Versterkt door zijn geloof en vol betrouwen op Gods oneindige

barmhertigheid heeft hij zonder vrees het ogenblik der dood zien naderen en was hij in alles overgelaten aan Gods aanbiddelijke Wil.

Beminte Kinderen, ik scheid van U allen met fierheid en gerustheid; zij de kroon van ons beider leven. M'n zoon, Priester, gedenkt ons aan het altaar en bidt om Gods zegen voor broers en zusters. Irène, bruid des Heren, de toevlucht van ons en van uw zusters, waakt in gebed en offer over onze familie. Ik dank U allen voor uwe kinderlijke liefde en genegenheid.

Eerwaarde Zusters, die me zo liefdevol hebt verzorgd, hebt dank!

Dierbare broers en zusters, familieleden en vrienden, bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U! (300d. afl.)

Om uw deelneming in de rouw en om uw gebeden, danken U hartelijk:

Eerw. Pater Irenaeus van de congregatie der Eerwaarde Paters Pasionisten, in de wereld de Heer Richard PEYSKENS;

Eerw. Dame Emmanuel van de congregatie der Damen Bernardinnen van Oudenaarde, in de wereld Juffrouw Irène PEYSKENS;

De Heer en Mevrouw Henri PEYSKENS-DELVOYE en zontje Jan;

De Heer Jozef PEYSKENS;

Juffrouw Anna PEYSKENS;

Juffrouw Maria PEYSKENS;

De familiën PEYSKENS, CLEMHOUT, VANDEN BERGHE en HERREGODS.