



AANDENKEN

aan de Heer

Richard PEYSKENS

echtgenoot van Mevrouw

Margriet DE ZITTER

*geboren te Eine op 18 oktober 1920 en godvruchtig
overleden in het O.-L.-Vrouwshospitaal te Oude-
naarde op 8 december 1977, gesterkt door het
Heilig Sakrament der zieken.*

Wenen wij niet omdat we hem verloren hebben maar danken we God omdat Hij hem ons gegeven heeft.

Lieve Papa,

Wij zijn hier samen om afscheid van U te nemen. We danken je voor die heerlijke jaren, dit heerlijke maar veel te kort leven, voor alles wat je voor ons deed, wat we samen deden.

We weten dat je nog bij ons bent, in ons verder leeft, dat je leeft in de muziek die je altijd speelde, in je droom van wat de wereld zijn moest ; in je begrip van wat je niet begreep.

De warme gevoelens voor de mensen, de natuur en de liefde waarmee je ze wou doorgeven zullen we steeds in ons bewaren.

Liefste Margriet,

Je weet wat we samen waren, wat we samen bereikt hebben. Ook wat ik je gedurende de laatste weken zegde. Al waren we beiden niet zo sterk met woorden toch verstonen we elkaar, heel ons leven en het was een goed leven. Niets kan ons van elkaar verwijderen.

Bedankt voor wat je voor me was. Ik hou van jou.

Annemieke, Marijke en Herbert,

Jullie zijn altijd het doel geweest waarvoor wij, ma en ik, ons inzetten.

Je weet hoeveel ik van jullie hou.

Draag zorg voor ons ma en voor mekaar.

*Mevr. Richard PEYSKENS-Margriet DE ZITTER,
zijn echtgenote ;*

Heer en Mevrouw Jan VERROKEN-PEYSKENS,

Heer en Mevrouw Sabin NAEYE-PEYSKENS,

*Heer Herbert PEYSKENS en verloofde,
zijn kinderen ;*

Mejuffter Inke NAEYE, zijn kleinkind ;

*Mevrouw († Felix PEYSKENS)-DE MOOR,
zijn moeder ;*

danken U
om Uw medevoelen
en Uw gebeden.

