

*Je leek zo sterk,
zo onverwoestbaar.
Je was niet te kloppen,
niet te verslaan.
En toch,
toch moest je gaan.
Nooit vragend, nooit klagend,
uw pijn in stilte dragend.
Uw handen hebben voor ons gewerkt,
uw hart heeft voor ons geklopt.
Uw ogen hebben ons tot het laatst gezocht*



BLIJVEND AANDENKEN AAN
MEVROUW

ANGELLE PIEN

weduwe van de heer
Edor NOTE

Zij werd geboren te Balem op 5 februari 1928
en is na een moedig gedragen ziekte uit ons
midden heengegaan
in het A.Z. Maria Middelaars te Gent op
2 januari 2001, gesterkt door de ziekenzalving

Johan en Ingrid Note - Van Caeneghem,
Dieter en Annelien

De families Pien , Note,
Van Dorpe en De Cooman

danken u om uw meevoelen,
uw gebed en uw aanwezigheid

Moeder, memé

*Tot je laatste minuut bewustzijn, was je begaan
met je hobby en met de mensen die nu zonder
jouw leiding je agenda moesten afwerken.
Werken in je keuken, tussen en bij de mensen
zijn, waren voor jou een uitlaatklep om de
tegenslagen van het leven te helpen verwerken:
het vroege verlies van vader, nu twintig jaar
terug, kort daarop gevolgd door het heengaan
van je beide inwonende ouders.*

*Ook het gezin van je zoon zorgde voor energie
in je dagelijkse leven. Je vertoefde graag bij je
kinderen en kleinkinderen en je bekommerde
je om hun wel en wee. Je was steeds begaan
met het schoolse, sportieve en dagelijkse leven
van Dieter en Annelien, fier op hun prestaties,
maar ook dankbaar voor de hulp die zij je reeds
boden.*

*De hechte familieband met de gezinnen van je
beide broers was eveneens een bron van geluk
en dank. Je voelde je gelukkig bij de vele
momenten van samenzijn, je was dankbaar om
de helpende handen en de onbaatzuchtige
bereidwilligheid. Op hen kon je steeds rekenen.*

*Tot je laatste beetje kracht heb je gevochten,
hopende dat het tij toch nog eens zou keren. De
ziekte was echter sterker dan je wil en je moest
de strijd staken. Je hebt het met bijzonder veel
moed gedaan. Rust nu maar zacht. We zullen je
aanwezigheid missen maar in de herinnering van
je kinderen, kleinkinderen, familie en zovele
anderen blijf je verder leven.*

Johan, Ingrid, Dieter en Annelien.



Dankbaar aandenken aan
ANGELLE PIEN