

Tén paradijze geleiden u de engelen !

†

BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

MARIE, MARGUERITE PIEN

echtgenote van Mijnheer

AUGUST VAN CAENEGEM

geboren te Grotenberge, de 7 juni 1905 en
godvruchtig overleden te Elene de 1 sep-
tember 1970, gesterkt door de HH. Sakramer-
ten en de Pauselijke zegen.

Lid der Confrerie van de H. Barbara.

Het heerlijkste geschenk van de hemel is
een brave moeder. Zij is de uitgelezen vrouw
die het Boek der spreuken zo raak heeft
uitgetekend : « Zij is met kracht en voor-
naamheid bekleed... haar mond is vol wijs-
heid... een vriendelijke wenk ligt op haar
lippen... zij gaat de gangen na van haar
gezin ». Wie herkent hierin niet de goede
huismoeder die de Heer goed voorbereid tot
Zich heeft geroepen.

Zij was offervaardig tot in het lijden toe.
Zij beminde het recht en was voor haar
echtgenoot een stut en steun in het leven.

Uw gedachtenis, moeder, blijft uw kinde-
ren en kleinkinderen in hart en geest ge-
borgen. Wij danken God omdat Hij in en
door u zo goed was voor ons. Gods goedheid

hebt gij ook mogen ervaren in de liefdevolle
toewijding waarmee uw man en uw kinderen
u in uw wankele gezondheid hebben om-
ringd.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkin-
deren en familieleden, ik dank u voor de
liefde, eerbied en genegenheid die gij steeds
hebt betuigd. Bidt voor mij al de dagen van
uw leven.

Tot wederziens bij de Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Verleen, Heer, dat de ziel van uw dienaress
de eeuwige rust bekomme.

Mijnheer August VAN CAENEGEM,

Mijnheer en Mevrouw

Georges COLLYNS-VAN CAENEGEM,

Mijnheer en Mevrouw Simon GLAS-
VAN CAENEGEM en kinderen,

De families PIEN, VAN CAENEGEM,
DE WINTER en CROMPHOUT,

danken U oprecht voor de blijken van deel-
neming betoond in hun diepe rouw.