

Bij de Heer is Barmhartigheid en in ruime mate is bij Hem Verlossing. Ps. 123

†

WIJ GEDENKEN DANKBAAR

AIMÉ PIENS

Oudstrijder 1914-18

echtgenoot van **IRENE VAN LAERE**

geboren te Baaigem op 14 maart 1892
en er overleden op 24 juli 1974

gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Laat uw lenden omgord en de lampen brandend.

Gedraagt U als mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer, om, als hij aankomt en klopt hem aanstonds open te doen.

(Luc. 12,35-36)

Na lange tijd kwam de Heer terug en hield afrekening met hem. (Mat. 25,19)

Nu trad de dienaar die twee talenten ontvangen had naar voren en sprak: « Heer, twee talenten hebt gij me toevertrouwd, ziehier twee talenten heb ik er bij verdiend. (Mat. 25,22)

Heer, hij leefde en wachtte op uw komst. Hij zag naar U uit, en als een goede zaakgelastigde kon hij dadelijk rekenschap geven aan U, over zijn leven.

Laat nu uw blijde boodschap, uw evangelie, aan hem verder wààr zijn. Laat hem toe tot uw geluk, tot uw aanwezigheid, en zeg tot hem: uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart gij trouw over veel zal ik U aanstellen, Ga binnen in de vreugde van uw Heer. (Mat. 25,25)

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familieleden, vrienden, buren en kennissen, ik dank U voor wat ge voor mij waart. Zoeken we onze troost bij de Heer en bidden we voor elkaar.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

MET DANK

VANWEGE DE FAMILIE.

Begr. Snoeck - De Weirt, Sleepstr. 193-195
Gent - Tel. (091) 25 39 14