

« Onze moeders gaan, maar sterven niet,
ze leven en ze geven,
zolang men moeders kindren ziet,
zolang zal moeder leven ». G. Gazelle

†

TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

MEVROUW

Blanche PIENS

echtgenote van de Heer

André VAN DEN BERGHE,

geboren te Elst op 4 december 1934 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op 13 juli 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Ze was lid van de plaatselijke Vrouwen-
gilde en de Bond van Jonge en Grote
Gezinnen.

Vrij onverwacht kwam haar uur een leven
afbreken als een droom in de morgen.

Menselijke berekeningen achtten de dierbare overledene nog zo nodig, doch een kristenmens probeert te bidden : « Onze Vader, Uw Wil geschiede ». Nu rust het gelouterde hart van deze lieve vrouw en moeder, dat hart, geduldig en zachtmoedig als het Hart van Jezus. Haar heengaan heeft een diepe wonde geslagen in het hart van haar geliefden, doch groeit in hun hart geen verbittering bij het verlies van zulk een moeder, die in alle eenvoud het ideaal van het kristelijk huwelijk heeft voorgeleefd. Leeg is nu moeders plaats in vaders huis, waar alles spreekt van haar aanwezigheid, haar zin voor orde en haar kommer voor alles tot in het kleinste detail.

Haar rijkdom was haar heerlijk gezin, zodat wij mogen getuigen : die moeder was een heilige vrouw, daar ligt blijdschap in die rouw, gevolg van een vroege hartkwaal die haar te vroeg ten grave doet dragen.

Heer, geef uitzicht op onze toekomst. Wij bidden dat zij mag voortleven in het hart en geweten van haar man en kinderen ; dat zij levend bij U mag waken over ons en dat zij onze voorspreekster mag zijn bij U.

Mijn teergeliefde echtgenoot, onder Gods zegen bouwden wij aan ons gezinsgeluk, zwaar is de beproeving, doch « de Heer gaf en nam ». Blijf vertrouwen ; van uit de hemel zal ik U bijstaan in de verheven taak der kristelijke opvoeding van onze kinderen.

Lieve kinderen, weest sterk en blijft samen één rond vader.

Dierbare ouders, lieve verwanten, steunt naar uw best vermogen de geliefden die ik met onderwerping aan Gods Wil heb achtergelaten.

Mijn goede, beste burens, van harte dank om de troostrijke hulp en bezoeken ten huize en ook in de klinieken ; blijft elkanders lasten dragen om de liefde te vervullen die alles heelt.

H. Hart van Jezus, wij vertrouwen op U.

De families PIENS, VAN DEN BERGHE,
VAN DEN DRIESSCHE, DUBOIS,
zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel