

Eenmaal zal dit vernederd lichaam weer verrijzen.

†

WIL IN UW GEBEDEN GEDENKEN

**MEVROUW**

**MADELEINE PIENS**

**echtgenote van de Heer**

**RENE FAUCONNIER**

geboren te Munte de 19 september 1901 en er  
in de Heer ontslapen de 17 april 1969  
gesterkt door de genademiddelen van  
onze Moeder de H. Kerk.

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

Het leven is komen en gaan. Tussen die twee punten ligt gewoonlijk een tijdsspanne van meer of minder jaren, die meestal gevuld zijn met zorg, harde arbeid, kommer en ziekte. Dit is ook het deel geweest van deze vrouw en moeder, die zich gans gegeven heeft voor haar gezin. Zij heeft er vreugde en troost gevonden, maar ook last en beproeving. Moedig heeft zij alles in stilte gedragen, ook toen een onverbiddelijke ziekte haar lichaam langzaam aftakelde. Diep in haar leefde het geloof in Christus, die ons is voorgegaan in het lijden en dood om eraan de ware betekenis te geven: redding en uitboeting van menselijke zwakheden. Wie op God vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden.

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, gaarne was ik in uw midden; het was mijn vreugde te zien dat gij het goed maakt. Hebt dank voor uw toewijding en goede zorgen, waarmee ge mij hebt omringd. Toont mij verder uw genegenheid in een echt gelovig gebed.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De Heer René Fauconnier, haar echtgenoot;

De Heer en Mevrouw

Gentiel Fauconnier-De Moor en dochter Nadine,

De Heer en Mevrouw

Willy Goedertier-Fauconnier en kinderen Marc,

Martine, Luc, Filip,

De Heer en Mevrouw

Roger Fauconnier-Stehl en kinderen Heidemarie,

Freddy, Dieter, Jürgen,

De Heer en Mevrouw

Etienne Fauconnier-De Moor en kinderen Tania,

Gino, haar kinderen en kleinkinderen;

De families Piens, Fauconnier, De Munter en

De Bruycker

**danken U voor uw blijken van deelneming  
in hun rouw.**