



*Het is hard, wanneer  
het donker wordt, bij dag  
duister en zwart als bij nacht.  
Dan voelt men dat als enig licht,  
de liefde overblijft.  
Het is niet veel, maar toch genoeg  
om voort te leven.*

*(H. Oosterlynck)*

Dit weze een dankbare herinnering aan

**MIJNHEER**

**Michel PIENS**

Echtgenoot van **Valerie V.D.DRIESSCHE**

Hij werd geboren te St.-Blasius-Boekel op 3 juni 1906 en overleed in het St.-Elisabeth ziekenhuis te Zottegem op 31 oktober 1994, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

De families PIENS - DENIJS - VAN DEN DRIESSCHE - COPPENS danken U voor uw medeleven en gebed.

*Namis : 28 november 1994 om 18.30 uur.*

Twee mensen worden brutaal uit elkaar getrokken: Michel en Valerie, ze hebben samen een hele weg afgelegd, 62 jaar deelden ze lief en leed. Dit afscheid brengt veel droefheid mee. Waar liefde was, brengt de scheiding heel veel leed.

"In het zweet van uw aanschijn zult gij uw brood verdienen" staat er in de bijbel.

Michel is eerst als seizoenarbeider gaan werken bij boeren in Frankrijk. Later is hij naar de koolputten getrokken: iedere avond de fossetrein op naar Hensies - Pommeroeul, want hij deed de nacht. Hij heeft die zware job 22 jaar lang gedaan. Tot zijn gezondheid hem gebod om thuis te blijven.

Michel bleef het leed niet gespaard: in 1979 stierf zijn dochter Blanche, amper 44 jaar. Ze liet 5 kinderen na. Toch kon hij met vreugde neerkijken op zeven kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen, waar hij zo fier op was.

Dierenvrienden zijn mensenvrienden. Michel was een verwoed duivenmelker. Zijn minzaamheid en zijn zacht karakter maakten hem geliefd door iedereen, vooral door de geburen. Ze waren voor hem een steun in de moeilijkste momenten. Bedankt voor de goede zorgen.

Zijn leven was voor hem af. Een leven van werk, van liefde, van leven voor mekaar. Een leven van trouw. Van hierboven zal hij Valerie sterken in deze duistere dagen die zij doormaken moet.

*Rouwcenter "Funeralia" Zwalm 055/499354 - 498834*