

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
geheiligt zij uw naam, uw rijk kome,
uw wil geschiede, ...

†

BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Theoduul PIENS

weduwnaar van wijlen mevrouw Zoë Martens
echtgenoot van mevrouw
Maria - Elodia Van Heuverswyn

Geboren te Ouwegem op 9 juli 1892
en godvruchtig overleden te Maarkedal
(Nukerke - «De Samaritaan»)
op woensdag 7 mei 1986.

Gezalfd met het sakrament der zieken.

Een kranig mens is van ons heengegaan.
Van Theoduul mag men dat terecht zeggen.
Hij was iemand die tot op zijn hoge ouderdom
geen rust kende en nog altijd actief was.
Steeds bezig en zorgend wist hij van zijn leven
iets schoons te maken, werkend van 's morgens
tot 's avonds. En toen hij al lang zijn bakkers-
beroep had neergelegd, dan bleef zijn grote
hobby: het maken van fluitjes voor de kermis.
Daarom is hijzelf en zijn vrouw een stukje
folklore geworden. Hij deed dat tot het laatst
en met dezelfde zorg die gans zijn leven heeft
getekend. Toen hijzelf lichamelijk en geestelijk
niet meer kon, werd hij met dezelfde zorg
door haar omgeven en de laatste maanden
ook in de Samaritaan.

Die ijver waarmee Theoduul zich steeds
ten dienste van de mensen stelde, die legde
hij ook aan de dag om zich met liefde te
kwijten van zijn plichten tegenover God.
Zolang het enigzins mogelijk was, en daar
waar anderen allang hadden afgehaakt, was
hij daar, iedere zondag als trouwe parochiaan.
Nu is hij zeker al veilig aangekomen aan de
overkant, bij God, aan wie hij in dit leven
steeds trouw is geweest in woord en daad.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, beter nog dan hier op aarde zal onze
liefde zijn aan de overkant, schoner en son-
der beperkingen, zoals wij hier in dit leven te
dikwijls ondervonden. Ik dank u voor alles
wat u in die lange jaren voor mij gedaan
hebt, vooral dan naar het einde van mijn leven
toe. Ik weet het, het was voor u ook niet
altijd zo gemakkelijk. Bidt dat onze liefde in
eeuwigheid stand mag houden. Als gij mijn
voorbeeld van kristelijk leven nakomt, dan zul-
len wij eens verenigd zijn en gelukkig zijn in
Gods Vaderhuis.

Beste familie, geburen en kennissen, dank
ook voor alle hulp en vriendschap die wij ooit
van u mochten ondervinden. Vaart wel en blijf
mij indachtig in uw gebed.

O.L.Vrouw, bijstand der kristenen, bid voor ons.

De familie dankt
voor uw kristelijke deelneming.