

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

†

VROOM AANDENKEN

AAN DE HEER

Marcel, Emiel, Cesar, Ghislain PIERAERT,

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA BAECKE,

geboren te Geraardsbergen, op 21 oktober 1903
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Oosterzele,
op de vooravond van Kerstmis 1971,
gesterkt door de Genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

"Vrede op aarde aan de mensen in wie God welbehagen heeft" - zo zongen de Engelen in de eerste Kerstnacht toen de Verlosser voor de wereld geboren werd in de stille nacht van Bethlëem. Kreeg onze dierbare overledene door die Engelen een wenk en uitnodiging om met hen het eeuwig en onverstoortbaar geluk bij de hemelse Vader te gaan delen? Het onbegrijpelijk mysterie van de dood geeft ons daar geen antwoord op. Maar zijn naastbestaanden en de priester weten dat de overledene moedig en zonder klagen die beslissende stap van de overgang naar het echte leven klaar voor ogen had en diep gelovig aanvaard heeft. Een langdurige ziekte kan voor de mens een ramp zijn maar ook een genadevolle voorbereiding tot de terugkeer naar de hemelse Vader. We moeten O.L.Heer danken voor het sprekend getuigenis dat deze dierbare aflijvige ons daardoor gegeven heeft "zalig zij die in de Heer sterven!"

Dierbare Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen van wie ik zoveel heb gehouden, hebt dank voor uw nooit aflatende genegenheid en zorgvolle toewijding. Moge de vertrouwvolle zekerheid dat de hemelse Vader ons eenmaal in blijvende liefde met elkaar terug zal verenigen, een bron van troost en christelijke sterkte zijn in de pijnlijke beproeving van onze tijdelijke scheiding.

H. Hart van Jezus. op U stel ik mijn vertrouwen.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele Tel. 09/70.56.19

†

Mevrouw Marcel PIERAERT,

geboren Martha BAECKE ;

Heer en Mevrouw Eric COUSSEMENT-
PIERAERT en kinderen ,

De familie PIERAERT ;

De familie BAECKE ;

De familie BOULANGER ;

De familie VERMEULEN,

gevoelig voor uw blik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.