

De Moeders gaan maar sterven niet... Zolang men  
moeders kinderen ziet, zolang zal moeder leven.



**BID VOOR DE ZIELERUST**

van Mevrouw

**ALMA PIËT**

Echtgenote van Mijnheer

**ADOLF CRUYPENINCK**

geboren te Schorisse de 6 Juni 1883 en er

schielijk overleden de 19 Mei 1959.

Gezalfd met de H. Olie.

Erelid van de Bond van het H.Hart.



Van haar mag met volle recht gezegd worden dat  
zij het volmaakt voorbeeld was der kristene moeder;  
altijd bezorgd met het geluk en het welzijn van haar  
huisgezin. - Kinderen en Kleinkinderen droegen haar  
in het hart omdat ze van allemaal evenveel hield,  
ieders zorgen en vreugde deelde, met allen meeleeftde.

Plots is dan de dood gekomen als een dief in de  
nacht, en onverwacht maar niet onvoorbereid is  
Moeder naar de Heer gegaan.

Iedereen staat met verstomming geslagen met op  
de lippen de onuitgesproken vraag: Waarom zo on-  
verwacht o Heer? Alleen de kristenmens, al begrijpt  
hij 't niet aanvaardt, buigt ootmoedig het hoofd voor  
het levensgeheim en zegt: - « Ja, Heer, Uw wil ge-  
schiedde; Gij immers weet en keut het waarom van  
alle dingen; Uw werken zijn zo wonder en toch  
steeds goed. Wat deze vrouw was voor haar echtge-  
noot, kinderen, kleinkinderen en allen die haar ken-  
den, bewaart men steeds in het hart en men dankt  
God om de zoete herinnering. Want bedeed had  
haar de Heer met edele en rijke gaven: een minzaam  
karakter, blijmoedig en rechtschapen, een hart met  
diepe genegenheid en volle toewijding voor het  
goede en haar evenmens.

Bemide Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen en  
Familie, laat uw treurnis overgaan in de berusting  
dat gij in de hemel een goede Engel hebt die over  
U waakt.

Heer, ons hart dat haar zo lief had, breekt, maar  
wij aanbidden Uw Goddelijk raadsbesluit.



Moeder Maria, troosteres der bedrukten bid voor  
ons.



**Zij ruste in vrede.**

---

Druk Portois Schorisse.

---



Mijnheer AdOLF CRUYPENINCK kinderen en  
kleinkinderen;

De familie PIËT;

De familie BAEKELAND;

De familie CRUYPENINCK;

De familie COUCHIE;

Danken innig om Uw gebeden  
en om Uw bliken van deelneming.