



GEDENK IN UW GEBED
MIJNHEER

Alfred PIETERAERENS

echtgenoot van Mevrouw
Germaine CARLIER

Hij zag in Parike het levenslicht op 11 februari
1892 en sloot zijn ogen op aarde, om het
eeuwig Licht te aanschouwen, in Everbeek
op 28 augustus 1970.

Een man die door God en de mensen werd
bemind en de dankbare liefde van al zijn me-
demensen genoot, is stichtend en gelaten, na
een langdurige ziekte aan de liefde en de zorgen
van de zijnen onttrokken. Moedig en met volle
overgave aan Gods Wilsbeschikking is hij van
ons heengegaan.

Mijn dierbare echtgenote en dochter ik dank
U voor uw onuitputtelijke goedheid waarmee
gij mij zovele jaren hebt verzorgd. In het vele
leed dat wij samen hebben gedeeld, kenden
we toch het grote geluk van de liefde.

Trouwe vrienden en kennissen wens ik alle
geluk en zegen.

Bidt voor mij :

Wij smeken U, Heer, moge uw dienaar Alfred,
deelachtig worden aan het eeuwig Licht. Aan-
vaard daartoe dit offer en gebeden van zijn
vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie, vrien-
den en van gans onze gemeenschap.

De families PIETERAERENS, DESCHRIJVER,
CARLIER en BAUWENS,

danken U om uw gebeden en meelevens.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.