

O Dood, gij scheent zoo verre, en,  
volgend mijne voeten,  
daar waart gij, eer ik wist  
dat ik ging sterven moeten ;  
maar sterker hand als de uw'  
had mijne hand geraakt,  
en stervend heeft God zelf  
mij van u vrij gemaakt !

Guido Gezelle



Bid voor de ziel van  
mevrouw

**Ghislaine Pieteraerens**

echtgenote van  
**Roger Bury**

geboren te Overboelare op 17 juli 1920 en  
na een langdurige ziekte overleden in de  
kliniek O.L.Vrouw van Troost te Dender-  
monde op 19 juli 1986, gesterkt door de  
HH. Sakramenten der zieken.

Wij zullen u missen Ghislaine. Nu wij hier  
verenigd zijn om u te begeleiden naar uw  
laatste rustplaats, staat ieder van ons stil  
bij de gedachte welke leemte gij achterlaat.

Mijn lieve vrouw, talrijk zijn de zoete uren  
van geluk die we vreedig met elkaar mocht-  
ten delen. Maar het leven verloopt niet  
altijd even sereen en gelijkmoedig, en ook  
wij kregen ons deel van de zorgen en  
problemen waar elk eens mee te kampen  
krijgt. Op die momenten greep jij mijn hand  
vast, lieve vrouw, en bereikten wij telkens

weer hetgeen ik alleen nooit voor mogelijk  
had gehouden. Al staat uw stoel leeg in ons  
huis toch voel ik uw troostende arm rond  
mijn van smart gebogen schouders.

Lieve moeder en grootmoeder, uw zorgende  
handen zijn nu voor eeuwig stil gevallen.  
Ze waren immer bedrijvig, die handen,  
haast rusteloos, maar hoe helend konden  
zij zijn wanneer wij pijn of verdriet hadden  
en zij zich wonden rondom ons hoofd om  
ons te bedaren. Wees onze voorspraak bij  
O.L.Heer in de moeilijke ogenblikken van  
ons bestaan.

Ook voor ons, familieleden, vrienden en  
kennissen was jij een echte vriendin. Ern-  
stig, bescheiden, maar vrouw van de daad.  
Gij zult nooit weten, lieve vriendin, wat  
gij voor ons betekende. Jij kon iemand een  
hart onder de riem steken, en waar het  
nodig was kon je jezelf wegcijferen om  
iemand te helpen.

Liefste man, lieve kinderen en kleinkinde-  
ren, blijf elkaar bijstaan, zo zult gij mijn  
enige wens vervullen die ik bij dit afscheid  
achterlaat. Troost elkaar, dan zal ik dicht  
bij u blijven tot de dag dat we terug  
verenigd zullen zijn voor altijd.

Ook gij, liefste vrienden en kennissen, be-  
waar mijn nagedachtenis in uw hart tot  
wij elkaar weerzien in een beter leven.

De families Pieteraerens, Bury,  
Nouls en Frederic

danken U oprecht voor uw gebeden en  
blijken van diep medeleven in hun rouw.