

Ik ben de Weg, de Waarheid  
en het Leven. (Joh. 14, 6)

+

Dankbaar aandenken aan  
De Heer

### **Lucien, Raymond PIETERAERENS**

zoon van wijlen

Adolf en Leonie Pieteraerens - Van Oycke,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove

op 8 september 1935 en overleden in het  
Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem op  
6 juni 1989.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

—

Lucien was nog geen vier en vijftig jaar.  
Menselijk bekeken veel te vroeg, maar zo  
is het leven, de ene wat vroeger, de andere  
wat later.

De overledene komt uit een groot gezin.  
De ene na de andere stichtte zelf een  
gezin. Lucien vindt het beter bij zijn  
ouders te blijven. Vader en moeder blijven  
spijtig genoeg niet leven en na hun dood  
had hij het wat moeilijk om voor zichzelf  
te zorgen. Een zestal jaar geleden vindt  
hij een thuis bij vrienden. Daar had hij  
een goede oppas en gezelschap. Hij was  
tevreden. Een jaartje geleden begon hij te  
sukkelen met zijn gezondheid. Een ziekte  
die hem na enkele maanden in een rolstoel  
bracht. Een lastige periode voor iemand

die zo graag bij de mensen was. Toen de  
verzorging thuis niet meer kon gebeuren  
werd hij overgebracht naar het ziekenhuis  
waar hij zachtjes in de Heer ontslapen is.  
Wij geven dit leven nu in handen van de  
Heer en bidden :

« Goede Vader in de Hemel,

Gij zijt geen God van doden maar van  
levenden. Laat de overledene nu thuis  
komen bij U. Schenk hem vergiffenis van  
zonden en neem hem spoedig op in uw  
Vaderhuis. Wij vragen het U door Jezus  
Christus uw Zoon en onze Heer. Amen ».

Beste familie en vrienden, wij weten het,  
het afscheid komt veel te vroeg. Dank voor  
uw genegenheid en uw vriendschap.

Albert en Rachel, van harte dank omdat ik  
de voorbije jaren bij u een thuis mocht  
vinden. Bid voor mij.

Heilige Maria, moeder Gods,  
bid voor ons, arme zondaars,  
nu en in het uur van onze dood. Amen.

De families

Pieteraerens, Van Oycke,

De Vuyst en De Breck,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : woensdag 5 juli 1989 om 19 u.  
in de parochiekerk Sint-Sebastiaan  
te Michelbeke.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel