



In de hoop der verrijzenis
nemen wij samen afscheid in gebed van
de heer

Marcel Pieteraerens

echtgenoot van mevrouw
Julia Du Pont

Hij werd geboren te Couillet op 20 december 1920 en ging, gelaten in de Heer, terug naar zijn Schep- per, te Geraardsbergen op 5 augustus 1971 voorbe- reid door de H. Sakramenten der zieken. Lid van de H. Hartbond en van de Kristen Mijnwerkersbond.

"Vader,
in de liefde onder de mensen,
openbaart Gij U zelf.
Waar vrede is en eenheid,
zijt Gij aanwezig.
Wij danken U voor de goedheid
die wij van Marcel mochten ondervinden.
Geef dat wij zijn voorbeeld doorgeven
aan de anderen
en leven voor elkaar ..

Wij nemen afscheid van Marcel: een werkzame man in dienst van zijn gezin, zijn rechtschapenheid, zijn rustige goedheid voor iedereen, zijn trouw tot in het kleine, zijn voorliefde voor het sobere en het eenvoudige, waren eigenschappen die zijn schoon karakter eigen waren. Zijn diep geloof liet hem toe

het lijden en de te vroege dood te aanvaarden. Pijn- lijk geslagen door het onbegrijpelijke van dit vroege heengaan, buigen wij machteloos het hoofd, maar bidden :

"Vader leid Marcel binnen in het licht waar Gij woont.

Toon hem voor altijd uw aangezicht.

Troost hen die treuren om zijn heengaan.

Maak ons allen gevoelig voor het leed van de anderen .. (gebeden voor elke dag)

Mijn goede echtgenote, gij stond naast mij in goede en kwade dagen. Mijn aandenken zal U steunen in de zorg om ons gezin dat we samen hebben opge- bouwd.

En gij mijn lieve kinderen, moeder, schoonouders, schoonbroers en schoonzusters, hebt dank voor uwe trouwe genegenheid. Vergeef me dat ik, na al die bewezen goedheid, nog eens durf vragen : blijft nog een steun voor hen die mijn aanwezigheid in het gezin nog zó nodig hebben. Blijven wij allen ver- enigd in de Heer.

De families

**PIETERAERENS, VAN WIJMEERSCH,
DU PONT, MOTTE,**

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez. Dries. Dertinge