

In U, heb ik mijn hoop gesteld, ik zal niet ontgoocheld zijn in eeuwigheid.



TOT GEDACHTENIS VAN  
MEVROUW

## Maria - Alida Pieteraerens

echtgenote van de Heer

**ODO DOCLO**

geboren te Oprakel op 27 november 1898 en er godvruchtig overleden in de kliniek Sint Franciscus te Oprakel op 27 oktober 1968, Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en stervenden en de Pauselijke zegen.

Op de drempel van mijn zeventigste verjaardag, zijn, door ouderdom en ziekte mijn levenskrachten uitgeput. De vele dagen, zowel goede als kwade zijn als rook vervlogen, een zoon getroffen door een ongeluk in Kongo, is me op 16 maart 1961, bij de Heer voorgegaan. In mijn laatste levensjaren heb ik kommervolle dagen en droeve nachten gekend, uiteindelijk de laatste verrassing, voor ons gelovige mensen, de overgang van een tijdelijk naar een eeuwig leven.

Over het leven van deze overleden moeder ligt eenvoud, werkzaamheid, toewijding en zorg en wat ze van huis had meegekregen een diep kristelijke overtuiging. Zij was een goede en trouwe echtgenote een waakzame en bezorgde huisvrouw en moeder, die altijd het welzijn van haar huisgenoten betrachtte. Ze is trouw gebleven aan haar geloof, innig overtuigd dat niettegenstaande de onvermijdelijke beproevingen in ieder mensenleven, de dag der eeuwige vergelding en beloning komt.

Mijn beste man, kinderen en kleinkinderen, steeds waart ge het voorwerp van mijn zorg en liefde, met wederliefde hebt ge me omringd. Ik dank U voor alles. Gij treurt nu omdat ik bij U niet meer ben, troost U ik ben bij U niet weggegaan, ik wacht op U in een ander en beter leven in het "VADERHUIS" de Hemel. Wie gelooft komt er....

Gij allen die me genegen waart, bij die grote gedenkdagen, die volgen, weest mij in uw gebeden indachtig.

De families PIETERAERENTS, DOCLO en SOETENS,

danken U om de blijken van kristelijke deelneming en gebeden.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.