

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Odile PIETERAERENS

echtgenote van Mijnheer
VICTOR PIETERS,

geboren te Everbeek op 11 juli 1889 en er schielijk
overleden op 15 oktober 1963.

-†-

Gelukkig en voorzichtig de mens, die zo tracht te leven als hij in het uur van zijn dood wenst bevonden te worden. De Heer zelf heeft ons met andrang verwittigd : «Waak, want ge weet niet op welk uur de Heer zal komen!» Wees bereid, want de mensenzoon kan komen als ge er het minst aan denkt! Mt. XXIV 12.

De dierbare overledene was eenvoudig en rechtschapen.

Naarstig aan het werk, heeft zij liefdevol en naar best vermogen, met zorg en kommer haar huis bestuurd. Daarom zal haar aandenken in zegening blijven.

Laat ons bidden : O God, die al het verborgene ziet en geen goede daad onbeloofd laat, wil genadig het offer van mijn leven aanvaarden, tot uitboeting van hetgeen ik mocht misdreven hebben en tot het geluk van al mijn dierbaren. Door Kristus onze Heer. Amen.

Teergeliefde echtgenoot, kinderen en kleinkind, dierbare naastbestaanden, het plotse scheiden is pijnlijk en smartvol. Ik dank U voor uw zorgen en warme genegenheid! Bewandelt altijd de weg des Heren en bewaart het H. Geloof van onze voorouders. Vaartwel en dat het trouw gebed voor elkaar de liefdeband blijve, die, over het graf heen, ons blijvend verenige in afwachting van het blijde wederzien bij de Heer. De Almachtige zegene en beware U allen.

Heer, geef haar de eeuwige rust!
En dat het eeuwige Licht haar verschijne!



De Families

PIETERAERENS,
HENUU,
PIETERS,
BRODDELE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek