

Heer, laat uw dienaar gaan in vrede.



**WIL IN UW GEBEDEN EN DE EUCHARISTIE-
VIERING GEDENKEN**

DE HEER

Pieter-Jozef PIETERAERENS

echtgenoot van Mevrouw
Augusta HENAU

geboren te Oprakel op 19 april 1888 en er
kristelijk overleden op 9 juli 1970, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der zieken en de pause-
lijke zegen.

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918.

Lid van de confrerie van het H. Hart.

Het leven is een wonderbare gave van de Goede God, die dag voor dag al schoner en rijker wordt. In de jeugd wordt ze met dromen van geluk en vreugde omglansd en eens de volle wasdom daar is, wordt de werkelijkheid soms hard en zwaar om dragen, maar ieder kristen mens die leeft naar zijn geloof, worstelt er zich doorheen, soms met veel last en strijd om zijn roeping trouw en edel te vervullen in een schoon kroostrijk gezin en zijn parochiale gemeenschap.

Deze goede en gediensstige man hield van het leven en het harde werk op het veld en in de ondernemingen, die hij met de wisseling der seizoenen, meer dan dertig jaar hier en in het buitenland ondernam. Wie hem kende eerde hem als een eenvoudig en goed mens van inborst, dienstvaardig voor zijn werkgevers en medemakers, oprecht en rechtvaardig in doen en laten, werkzaam en opgeruimd. Manhaftig en moedig doorstond hij de zware en gevaarlijke beproeving van opgeëiste en de wisselvallig-

heden van het leven. Zijn brood heeft hij in ledigheid niet geëten. Zijn vrouw kon vertrouwen op hem en zijn kinderen waren gestatig het voorwerp van zijn mateloze zorg en zelfvergeten toewijding, voor wie hij zich tot enkele dagen voor zijn heengaan wist nuttig te maken en meehielp waar hij kon.

Mijn duurzame echtgenote, meer dan vijftig jaar hebben we lief en leed gedeeld, in liefde en trouw, die de bekroning waren van het heilig verbond gesloten op onze eerste huwelijksdag. Danken we God dat we zolang mochten bijeen blijven in zulk een gelukkige en gezegende ouderdom. Moge uw geloof en uw gebed U sterken in die droeve dagen.

Mijn geliefde kinderen, schoon- en kleinkinderen, schaaft U rond moeder. Doet wat we U hebben voorgedaan. Blijft uw geloof trouw, blijft eensgezind en deugdzaam. God zegene en beware U allen, tot we elkaar weerzien bij de Heer.

Familieleden en vrienden en allen die me duurzaam zijn, dank voor uw genegenheid en vriendschap.

De families PIETERAERENS, HENAU,
DE STERCKE en JOURQUIN,

danken voor uw vrome gebeden en blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. S. GYSELINCK, Oprakel.