

Zalig wie op de levensbaan,
met 't Kruis belaan,
de dood ingaan.

Tot vroom aandenken aan de ziel van

MEVROUW

RACHEL PIETERAERENS

echtgenote van wijlen de heer

CYRIEL VANDENBERGHE

geboren te Parike, op 14 februari 1924 en
godvruchtig overleden te Optrakel in de St.
Franciscuskliniek, op 9 mei 1976, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.



**De families PIETERAERENS, VANDENBERGHE
VAN WIJMEERSCH en DEVOS,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

Zalig de dienaar die de Heer bij zijn
komst wakende zal vinden... Woorden van
de Meester die de ernst van ons even on-
derlijnen, opdat we gereed zouden zijn om
altijd te sterven.

Deze eenvoudige vrouw met haar geloof
was wel voorbereid op het uur van de dood.

De wederwaardigheden van 't leven, ziekte
en miseries allerhande werden door haar
moedig verdragen : in alles zag zij Gods
Vaderhand die haar met alleswetende liefde
bezocht. Moge zij het loon ontvangen dat
de Heer beloofd heeft aan allen, die met
Hem en na Hem, hun kruis met geduld
dragen.

Mijn dierbare kinderen, gij kendet mijn
grote genegenheid jegens U, innig dank om
uw zorgen en goedheid. Moge de schone
familieband tot uw aller steun en geluk zijn ;
blijf elkander genegen en weest mij indach-
tig in uw gebeden.

Vrienden en kennissen, schenkt mij ook
een vurig gebed.