

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.



Bid voor de ziel

van

REMI PIETERAERENS

echtgenoot van

ELODIE CAPIAU

geboren te Zegelsem, den 17 October 1876 en godvruchtig overleden te Opbrakel den 1 Augustus 1945. voorzien van al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was lid van het Xaverianen genootschap

„ Zalig degenen die in den Heer sterven. Voortaan zullen zij rusten van hun arbeid, want hunne goede werken volgen hen “ (Epistel-Mis v overledenen)

Welke menschengest zal Gods wijsheid en Voorzienigheid doorgronden die de lijn van ieder menschenleven volgt met zooveel zorg en liefde “ totdat wij rust vinden in U, o God.

Heer, Gij zijt onze troost, want voor hen die in U gelooven is de dood geen ontbinding van het leven, doch alleen een overgang naar een ander leven — en terwijl het huis dat onze ziel hier op aarde bewoont wordt afgebroken, wordt haar in den hemel een nieuwe woonstede bezorgd.

(Prefatie der Overledenen)

De duurzame overledene was een man van vast geloof en vrome godsdienstigheid. Geboren en talrijke vrienden hielden van hem om de minzaamheid van zijn omgang, om zijn menschlievendheid en bereidwillige hulpzaamheid.

Mijn duurzame echtgenoot, aan wier zijde ik zoovele jaren gelukkig heb geleefd, ik dank U voor uw genegen toewijding en uw bezorgdheid tijdens mijn ziekte. Moge God er U om loonen in dit leven, tot wij elkander terugvinden in de vreugden van den Hemel. Blijft mijner gedenken, ook gij, duurzame familieleden, in uw dagelijksche gebeden.

De vier akten.

(12 j, afl.)

Mevrouw Remi PIETERAERENS, geboren Elodie CAPIAU ;
Mijnheer en Mevrouw Leo OPSOMER-PIETERAERENS,

kinderen en kleinkinderen :

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Theophil DE
VLEESCHAUWER-PIETERAERENS ;

Mevrouw Weduwe Richard ROMAN-CAPIAU kinderen

en kleinkinderen ;

De Familien PIETERAERENS, VERBRUGGEN, CAPIAU,

DE RIDDER ;

gevoelig voor Uw blijk van deelname in hun
pijnlijksten rouw, bieden Ued. hun innigen dank.