

De wereld is een ballingschap en een doortocht  
naar den hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**VICTOR PIETERARENS**

weduwnaar van **ODILE VERPLANKEN**

geboren te Oprakel, de 5 Maart 1873 en schielijk  
overleden te Everbeek, de 12 November 1951.

« — o — »

Zij s'erven niet onvoorzien degenen die altijd  
bereid zijn. H. Aug.

Waakt dan want gij weet niet wanneer uw Heer  
zal komen. Matth. XXIV, 42

O dood, hoe doet gij ons het nietige van dit ver-  
gankelijke leven beseffen. (Bossuet)

Dit verstond onze dierbare overledene. Als een  
rechtvaardig man is hij door het leven gegaan,  
leefde eenvoudig en ootmoedig, was werkzaam  
en eerlijk in zijn handel en wandel, waardoor hij  
de achting genoot van allen die hem kenden.

Vader van een talrijk huisgezin, heeft hij de  
voorvaderlijke deugden van zijn geslacht in het  
hart zijner kinderen trachten te prenten; zij waren  
dan ook zijn fierheid en blijven voor immer zijn  
roem.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen hebt dank  
voor uw liefde en aanhoudende voorkomendheid.  
Bewandelt steeds den weg der deugd, volgt mijn  
voorbeelden na en vergeet vader en moeder niet  
in uw gebeden en goede werken.

Eerlang zullen wij bij God elkander wederzien  
en dan zal onze vreugde zonder einde wezen.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 q. afl.

.....  
Dr. Vw Modde, Everbeek.

Zeer gevoelig aan de blijken van christelijke deelne-  
ming, betoond bij het afsterven van Mijnheer

**VICTOR PIETERARENS**

bieden wij U onzen oprechten dank.

De familiën **PIETERARENS, VERPLANKEN, DE ZUT-  
TER, GOSSEYE en VAN BREUSEGHEM.**