

Opdat hij met Christus verrijze.

†

GEDENK IN UW GEBED

de Heer

Victor PIETERAERENS

echtgenoot van Mevrouw  
IDA QUINA.

Lid van de H. Hartbond

Eerste Schepen van de gemeente.

Geboren te St.-Maria-Oudenhove op 14 juli 1890 en  
er zacht in de Heer ontslapen op 31 maart 1964.  
Voorzien van het H. Oliesel "in extremis,,

De Heer riep hem onverwachts. Hij vond hem met brandende lamp, want zijn leven was edel en vroom. Hij was rechtgeaard, rechtvaardig en gediens-tig. Wie hem ontmoette kwam onder de invloed van zijn hartelijk gemoed. Hij was een doorgoed en liefdevol echtgenoot. Hij was een minzame vader niet alleen in zijn gezin, maar ook voor allen die onder zijn leiding stonden. Meer dan elk woord van hem blijft zijn levenswandel als een onuitwis-baar voorbeeld gelden.

Vaartwel, beminde echtgenote, kinderen en klein-kinderen, wij hebben geen afscheid kunnen nemen van elkander in deze wereld maar wij hebben de vaste hoop elkaar weer te zien in het land van be-lofte dat ons door Christus verrijzenis verzekerd is.

Laten wij dan bidden :

Verleen smeken wij, almachtige God : dat wij, die de paasfeesten gevierd hebben, daardoor tot de eeuwige vreugden mogen geraken, door Christus onze Heer Amen.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d. alf.  
Bid de 4 akten. 12 j. afl.



De families

PIETERAERENS,  
QUINA,  
DE VUYST,  
PIENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.

J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove