

Zalig die weenen want zij zullen getroost worden.

Matth.

Gedenk in uw Gebeden de Ziel van Mevrouw

Maria-Cornelie VANDROMME

Echtgenoot van Heer Jozef PIETERAERENTS

geboren te Poperinge den 17 Mei 1896,
en slachtoffer van een tragisch oorlogsongeval,
te Kortrijk overleden den 26 Maart 1944.

Uwe inzichten, O Heer, zijn ons onbekend, doch het Geloof zegt ons dat al Uw werken barmhartigheid en liefde zijn: wij buigen het hoofd terwijl ons hart breekt en bloedt: de slag is hard, driedubbel hard, O Heer, doch Gij zijt Onze Vader, en daarom stamelen wij het schoonste woord dat wij in onze onuitsprekelijke smart zeggen kunnen: Ja, Heer, Uw wil geschiede!

De mensch is heden onder het getal der levenden en morgen is hij verdwenen. O, God, hoe broos toch is het leven, hoe onzeker al hetgeen waarop de mensch rekt. Leert dan uit dezen onverwachten dood hoe ge leven moet om nooit verrast te worden.

Zwaar trof haar de laatste scheiding van haar echtgenoot. Doch haar geliefde kinderen poogden door verdubbelde liefde de smarten van de verlatenheid weg te streelen... Helaas! Met één ruk werd dat stil huiselijk geluk vergruisd! Zwaar gonzend geronk van vliegtuigen vulde de lucht, donderende slagen dreunden, ze waanden zich onveilig in hun kelder en meedoogenloos werden ze door een gruwzamen en langzamen dood getroffen.

Stom en roerloos staat thans de vereenzaamde echtgenoot en vader te treuren bij drie kille graven en te verwoesten thuis. O, hoe onmenschelijk wreed is toch de oorlog die zoveel onschuldige slachtoffers maakt en zoveel ongenesbare wonden slaat!

Teerbeminde Echtgenoot, hoe bovenmenschelijk wreed was voor u de droeve mare van onzen gruwzamen dood. Doch oog en hart tot God gericht: Hij schikt alles om ter best. Ik ging u vóór en wacht op u, bij Hem. Eens vinden wij elkander weer: het huisgezin zal in den Hemel zich hersamenstellen met allen die het dierbaar zijn. *Geliefde Zoon*, zorg goed voor ons kleinkind en help door teedere voorkomendheid vaders lijden verzachten.

Beminde familie, vaart allen wel en bidt voor mij.

Gegroet, o Kruis, onze eenige hoop!

Heer, ontvang in Genade de Ziel van Mevrouw

Mireille-Maria PIETERAERENTS

Echtgenoot van Heer Adolf VANGAEVER

geboren te Poperinge den 1 Maart 1919, en door een tragisch oorlogsongeval te Kortrijk aan de liefde van haar dierbaren ontnomen den 26 Maart 1944.

O Heer, wij hadden MIREILLE zoo lief! Waarom hebt Gij haar zoo vroeg en onverwachts tot U geroepen? Waarom toch?... Gods wegen zijn niet onze wegen!... Neen, we begrijpen niet waarom ons stil huiselijk geluk zoo ineens brutaal werd stuk geslagen. Maar eens zal de dag komen dat wij verstaan waarom zij al te vroeg van ons is heen gegaan als een schikking van Gods Alwize Voorzienigheid die beter weet dan wij waar ons geluk gelegen is...

In den milden avond van dien heerlijken Lentezondag kwam plots over de stad de lawine met dood en vernieling. Doodzaaiende motoren ronkten in de lucht. Huizen, gansche wijken werden vergruisd, menschen meedoogenloos getroffen. Onze geliefden werden gedood en ons levensgeluk vergruisd tot een puin, veel akeliger dan dat van de uiteengereten woning....

Zij was eenvoudig en goed, begrijpend en meevoelend de nooden van anderen en allen die haar kenden hadden achtung en genegenheid voor haar.

Een goedhartige echtgenoot die slechts leefde voor wat zij op de wereld het meest beminde: haar teergeliefden echtgenoot en haar hartelievelling Martine.

Weest niet troosteloos, *mijn dierbare Echtgenoot, lieve Vader en familie*; gij hebt mijn lijden begrepen, mijn hartverscheurend scheiden in dien tragischen nacht en om mijnenwil zelf onnoemlijk veel geleden. Weest nu sterk en moedig in uw groote smart. Zorg toch goed voor de schoonste bloem onzer liefde, *ons klein Martinske*, gansch onbewust nog van den zwaren slag die haar treft. Leert haar vroeg de handjes vouwen en bidden opdat Moeke in vrede moge rusten. Betrouwt op God: Hij zal u helpen en in den hemel zorg ik voor u en bid ik voor u.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.

Jezus, Maria, Jozef, in Uw handen beveel ik mijnen geest.